



September 1999
34. årgang nr. 4

Danish Westindian Society
protector: Hendes Majestæt Dronningen



Guvernør Turnbulls Danmarksbesøg ☆ Regnskab og
indkaldelse til generalforsamling ☆ Hamilton Jacksons
gravsten ☆ Dansk Vestindien emne på Folkeuniversi-
tetet ☆ September den værste orkanmåned ☆ På
museum i Hillerød ☆ Rotter på Buck Island 🐚🐚🐚🐚🐚

Redaktion: Ole Bidstrup (ansvh.)

+fax: 33 24 10 20

Lykkesholms Alle 2A, 4. sal, 1902 Frederiksberg C

E-mail: obi-awa@post1.tele.dk - Selskabets netadresse: www.dwis.dk

Først et par nyttige forbindelser på nettet, eller for at skrive netsprog: Link. Først er der en helt lokal side, som følger med i vejret og ikke mindst orkanerne. Det er en side med mange ting, der blinker og bevæger sig, men den er et godt supplement til den mere officielle på storm99. Da jeg prøvede den af, sendte jeg selvfølgelig en lille hilsen til Doug Watson, som han hedder: Her er hans svar:

"Hope my webpage can be of aid ...Doug..... I do alot of work upgrading your old Danish cemetery ...I was the one who restored it in 1994"

og her er adressen:

<http://home.talkcity.com/HurricaneAlley/seacaribe/>

Og når først man er på den med at surfe, som det jo hedder, så finder man sjove ting ind imellem. Pludselig fandt jeg en række billeder fra flere forskellige caribiske øer, bl.a. St. Thomas. Igen: En hilsen til ham, der havde lavet de mange billeder, adressen på dvs-siderne og en beklagelse over, at han tilsyneladende ikke havde været på St. Croix. Han hedder Ray Willmott - og svarede sådan her:

"I was to St Croix with some friends about 7-8 years ago. I didn't take enough photos to create an online slide show of it

though. My favorite part of that trip was the day we sailed out to Buck Island...the beach there was absolutely gorgeous and the snorkeling was excellent.

How did you like St. Lucia? Do you have a hotel you'd recommend? We're thinking of making St. Lucia our next trip in January/February.

Thanks for the links you sent.

Ray Willmott"

her er hans side:

<http://mars.superlink.net/rwillmott/>

Det er efterhånden mange af medlemmerne, der har net-forbindelse og dermed også e-mail. Og har man det ikke, så lige den bemærkning: På mange biblioteker kan man prøve det med at gå på nettet.

Og da der som skrevet er flere og flere medlemmer, der har denne hurtige forbindelse kommer her et tilbud: Da guvernøren kom med kort varsel og da vi lige havde udsendt blad var der begrænsede kontaktmuligheder. Derfor vil redaktøren opbygge en e-mail gruppe, så der hurtigt kan sendes besked ud til så mange medlemmer, som muligt.

Vil du med på den forsendelsesliste, så send mig din e-mail.

Den ordinære generalforsamling

i

Dansk Vestindisk Selskab

holdes

Torsdag den 14. oktober 1999 kl. 19.00

i Valby Medborgerhus, (5. Sal, brug elevatoren) Valgårdsvej 4, Valby
(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby station)

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Selskabets virksomhed:
 - a) Formandens beretning (Per Nielsen).
 - b) Kulturudvalgets beretning (Jørgen O. Bjerregaard).
 - c) Festivaludvalgets beretning (Ester Pedersen).
 - d) Mødeudvalget (Marianne Gall).
 - e) Medlemsbladet (Ole Bidstrup).
 - f) Medlemssekretariatet (Erik Marcussen).
 - g) Arkivet (Søren Laub)
3. Forelæggelse af regnskab samt status (Erik Marcussen). Se s. 26-27
4. Fastlæggelse af medlemskontingent (Erik Marcussen).
5. Behandling af fremsatte forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Erik Marcussen, Esmé Baltzer, Lars Hornstrup Hansen og Ester Pedersen. Bestyrelsen foreslår genvalg af de tre første, EP genopstiller ikke.
7. Valg af revisorer (Flemming Bergqvist og Erik Bach Jensen er villige til genvalg).
8. Valg af revisorsuppleant (Jonna Skourup Christensen foreslås genvalgt).
9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget på generalforsamlingen må indsendes snarest belejligt og være fomeden i hænde senest torsdag den 7. oktober 1999.

OBS:

Efter generalforsamlingen fortæller stud. mag. Louise Steensgaard om arbejdet på Rigsarkivet med at registrere det vestindisk arkivmateriale (se side 16-17)

Formanden skriver



Det var en stor overraskelse for de fleste, at guvernør Charles W. Turnbull i år skulle tale ved Rebildfesten som officiel amerikansk taler. Enkelte af selskabets medlemmer, bl.a. Sarah Pettersson fra Ålborg og H. Birkov-Andersen samt Esmé og Gunnar Baltzer Knudsen fra København, deltog og fik anledning til at hilse på guvernøren, som de allerede havde truffet under selskabets rejse til øerne i marts og april i år.

Planlægningen af dette besøg var foregået meget hastigt, og desværre havde ingen tænkt på, at vi er mange i Dansk Vestindisk Selskab, der gerne ville have haft lejlighed til at være med til at gøre guvernørens besøg festligt.

Heldigvis sidder vores medlemmer mange steder. Den tidligere næstformand, arkivar Erik Gøbel viste gæsterne rundt under opholdet, og bladets redaktør, Ole Bidstrup deltog i et arrangement på det vestindiske turistkontor i Århus, hvor der var anledning til at interviewe guvernøren.

Efter besøg i Ålborg og Århus holdt guvernør Turnbull en række møder i København og afsluttede sit besøg med en afskedsmiddag, hvor selskabet var repræsenteret ved Lars Hornstrup Hansen og formanden. Jeg fik således lejlighed til at overbringe hilsner fra selskabet og udtrykke ønsket om, at vi ved førstkommende lejlighed gerne ser guvernøren som gæst ved et møde i selskabet og allerhelst som taler. Guvernør Turnbull er som professor i historie ganske bekendt med vores fælles fortid, og det ville være spændende at høre, hvor hans interesser ligger.

Siden sidst har selskabets medlemmer kunne deltage i en omvisning på Frederiksborg Slot om dansk kolonihistorie og i et medlemsmøde i Fredericia. Derudover vil denne sæson omfatte to foredragsaftener og forhåbentlig en middags- og musikaften i København. Selskabet har desuden taget initiativ til oprettelsen af to forelæsningsrækker ved folkeuniversiteterne i Århus (forår 2000) og København (efterår 1999).

Generalforsamlingen er nært forestående. Ved den lejlighed vil formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer aflægge beretning for det forgangne år og regnskabet vil blive fremlagt. Endvidere skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Det kan allerede nu meddeles, at Ester Pedersen træder ud af bestyrelsen denne gang efter fire års god indsats. Ester har været den bedste repræsentant og arbejdskraft, som man kan drømme om i et selskab som vores. Hun er nok bedre kendt af medlemmerne end nogen anden, og jeg vil gerne takke Ester Pedersen mange gange for det store arbejde, hun har ydet. Vi er mange, der håber på at se Ester og hendes mand Erik lige så ofte fremover, som det har været tilfældet i de sidste fire år.

Til nye medlemmer vil jeg sige: Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab! For nogle medlemmer er det medlemsbladet, der er det vigtigste. For andre er foredragsaftenerne eller rejsen til øerne hvert fjerde år og vore vestindiske venners besøg her indimellem, baggrunde for at være med. Den nuværende bestyrelse har ingen planer om drastiske forandringer, men et stort ønske om at gøre vores bedste for endnu en god sæson.

Pet Nielsen



*...mere end 125 års erfaring
- men stadig ung!*

Speciale:

TIDSSKRIFTER - BROCHURER
BØGER - OGSÅ I 4-FARVER



**NØRREBROS
BOG &
OFFSET
TRYK ApS**



**NØRREBROS BOGTRYK &
GRAFISK CENTER KBH. ApS**

Nørrebrogade 56 . 2200 København N
Telefon 31 39 61 33 . Telefax 35 37 45 35

Fortiden dukker op mellem buskene



Under selskabets rejse til øerne i marts mødtes de to formænd, Leif Pedersen og undertegnede med historikeren Dr. Elizabeth Rezende på kirkegården i Christiansted. Vi ville gå os en orienteringsrunde på kirkegården for at drøfte tilstanden af forskellige gravsten og gravsteder, der fortæller en spændende del af den danskvestindiske kulturhistorie.

På kirkegården dukker alle mulige kendte og ukendte navne op: Hansen, Petersen, Beyerholm og Strandgaard mellem Heyliger og deWint, Müffelmann, Tutein, Magens, Schuster, de Silva, Kirchhoff, Kaalund, Stenersen, Nelthropp og Osborn.

Rundt om gravstederne finder man nogle steder gamle støbejernsgitre. På nogle kan man på et lille skilt læse "P. Andersens Efterfølger, Gl. Kongevej 124".

Det var en jernstøber i København i sidste halvdel af 1800-tallet. Dengang havde hver købstad sit jernstøberi, og der er da også gitre fra andre danske firmaer. De har været skibet ud fra Danmark med kurs mod Sankt Croix, hvor de nu minder os om industriens unge dage.

På en oval tavle med en indfældet hvid marmormedaljon foroven og en sortmalet urne fornedet læser man "Her hviler min afdøde Veninde / Francisca Smith / født den 29de Augst 1769. / og døde pludselig den 14 July 1816 / J. L. Müller". Hvem mon hr. Müller var, og hvem var hans veninde, som han på så fornem vis lod os alle mindes i den danske afdeling af kirkegården.

Vi besøgte adskillige gravsteder for familien Behagen, hvis medlemmer er efterkommere efter en velhavende købmand i København i slutningen af 1700-tallet. Behagen blev adlet af kongen, men siden gik det galt med forretningerne, og sønnerne forlod byen og slog sig alle ned på Sankt Croix, hvor deres efterkommere endnu findes.

Endvidere kom vi forbi gravstenene over to fremtrædende politikere, Hans Bishop og David Hamilton Jackson. De to mænd blev sendt til København i begyndelsen af dette århundrede for at forhandle om bedre forhold for arbejderklassen på øerne.



Bishop talte med kongen under sit besøg, mens Jackson havde kontakt med danske ministre og fagforeningsfolk. Han rejste rundt i Danmark og talte ved møder om situationen på øerne, inden han rejste hjem og startede en ny avis, The Herald, på Sankt Croix.

Pludselig så vi det ejendommelige navn Netlohes. Ja, hvor mon det kommer fra? Er det hollandsk, ungarsk eller måske polsk?

Prøv at læse det bagfra, og det vil give en god idé om, hvor det kommer fra. Det er såmænd en efterkommer efter en af medlemmerne fra en meget kendt familie i

Dansk Vestindien. Hun lå begravet på kirkegården i Christiansted, og hvem ved, måske har hun mange efterkommere på øen.

Da mange fra denne familie har været på øerne som soldater og embedsmænd, er det ikke let at fastslå, hvem stamfaderen er, men det løjerlige navn Netlohes kender alle medlemmer af selskabet og alle i U.S. Virgin Islands - når det altså læses bagfra.

Per Nielsen

Romaner med en duft af rom

Fra de gamle boglader kommer her endnu et afsnit om bøger, hvis forfattere har været meget optaget af det tidligere Dansk Vestindien. Tommy Kjeldahl Jensen skriver her om det blandede ægteskab, som Lucie Hørlyk beskriver i "Under tropesol".

Da jeg en solrig sensommerdag besøgte en antikvarboghandel i Silkeborg, var det ikke med de store forventninger. Jeg havde tidligere erfaret, at titler relateret til det danske Vestindien var en sjælden gæst i det jydsk, og hvor ofte havde jeg ikke forladt et antikvariat med uforrettet sag. Denne gang skulle det dog vises sig anderledes.

På en hylde i det bagerste lokale faldt mit blik på et par halvlæder indbudene bøger, hvis titler straks ledte tankerne til Caribien. "Under tropesol" og "Den gamle plantage" - begge skrevet af forfatteren Lucie Hørlyk (1870 - 1912).

Hørlyk levede 11 år i Vestindien og skrev flere noveller om miljøet på de fjerne øer. "Under tropesol" viste sig at indeholde to noveller - "Nanna Judith" og "Livet derude". Fællestræk for disse er, at de omhandler de problemer et ægteskab mellem en hvid og en kulørt kunne give.

I "Nanna Judith" fortælles historien om den kulørte Judith, der bliver viet til den hvide massa og skotte Mac Lonny. Datteren Miss Bell, der bliver født et stykke tid efter, er hvid og bliver kimen til en sag, der fortsætter og huskes i generationer. Miss Bell bliver nemlig som stor pige sendt til Europa for at blive gjort til "en dame", og returnerer nogle år efter med en anden opfattelse af de kulørte og dermed også sin egen mor.....

I fortællingen "Livet derude" bliver såvel de kulørtes som de hvides livsstil beskrevet i deres forskelligheder. At en hvid mand havde givet efter for sin fysiske tiltrækning mod en kulørt, kunne senere blive genstand for stor fortrydelse. Hør blot her om Politimester Nyholms kvaler med sin kulørte hustrus adfærd:

"Denne holden hof med negerkvinder af alle aldre havde været et af de punkter, hvor han længst havde søgt at sætte haardt imod haardt. Denne sladren i timevis paa alle dagens timer, altid om andre menneskers sager, gnasken frugt saa saften flød over hænder og ansigt, og intime grineri,

var ham saa usigelig modbydeligt; men han var her som altid kørt træet og havde nøjedes med saa vidt muligt at lukke øjnene for at undgaa at se og saares."

Da Politimesterens kulørte datter Edith senere indgår ægteskab min den hvide Aage Valin, skorter der ikke på gode råd til svigersønnen. "Slaa hende. Det er den eneste udvej, naar man kan"

Begge noveller er tankevækkende og bestemt værd at læse. "Den gamle plantage har jeg endnu til gode, men mod ikke jeg finder en vinteraften, hvor jeg i nogle



timer vil tage turen tilbage til slutningen af 1800-tallet til de øer, vi efterhånden kender så godt.

Tommy Kjeldahl Jensen



Med Eva på museumsbesøg



To hold DVS-medlemmer var en solskøn septemberlørdag på et tur til Hillerød.

Første hold mødte op kl. 11 og andet hold kl. 14 - og der var iøvrigt "helt udsolgt". Begge hold var med til den helt specielle rundvisning på Frederiksborgmuseet, som Eva Frellesvig har tilrettelagt.

Eva har gennemgået de mange billedfyldte rum for ting og sager samt ikke mindst malerier, der har "rødder" til Danmarks tid som kolonimagt.

Selvfølgelig var der alle kongerne. De skal jo være netop på slottet i Hillerød, fordi det er landets nationalhistoriske museum. Og det sjove ved det er, at der i virkeligheden ikke er så forfærdelig mange ting, der har tilknytning til de tidligere kolonier, men nok en hel del malerier.



Vi ved jo nok, at Charlotte Amalie på St. Thomas er opkaldt efter en dronning, men der findes ikke mange gode malerier af hende. Et af de få hænger i al beskedenhed i Hillerød.

Hvis man som Eva Frellesvig har gjort det, ser på samlingen med udgangspunkt i kolonitiden, så kommer vi både til Afri-

ka, Indien og Vestindien samt naturligvis Grønland. Som en af deltagerne på første hold sagde bagefter:

Det var en helt ny måde at få gennemgået Danmarkshistorien på - og endda meget, meget spændende.

Rundturen bød ikke på vestindiske stuer eller møbler, men der er rigeligt af malerier af de personer, der gennem tiderne har arbejdet på øerne eller tjent sig formuer.

Og sandelig om ikke også Henrik Hertz stirrer på os fra en sidevæg. Nok er han for tiden aktuell med endnu en opsætning af teaterstykket Sparekassen på Det kgl. Teater, men for dvs-ere har han vist en forbløffende indsigt i frikulørtes vilkår længe før 1848.

Når den absolutte overklasse i 1600 og 1700-tallet skulle foreviges af mere eller mindre kendte kunstnere, så stille de op i seneste mode, og da det også var på mode med negerbørn som dekorative pager, så måtte de også posere.

Vi snakkede en del om, hvad der skete med de børn senere, og det var en klar opfattelse, at så snart stemmen gik i overgang, så var det om at få dem sendt tilbage, hvor de kom fra...!

Kort sagt: Selskabet kunne måske udse sig andre museer, hvor man kunne

gennemgå dem med samme udgangspunkt.

Hvis det kunne gøres blot halvt så godt som Evas rundtur i Hillerød, så vil det blive en succes.

Tekst og Foto:

Anne Walbom og Ole Bidstrup

Lokalhistorie og familiehistorie - er der nogen, der kan hjælpe?

Medlemsbladet bringer for anden gang spørgsmål om dansk-vestindisk historie fra medlemmerne og fra venskabsforeningernes medlemmer.

**Caterine Krebs
og Svend Klogenberg,
Klintholm Havnevej 36, 4791 Borre,
tlf. 55 81 90 66**

- er interesseret i information om familien Krebs på Sankt Croix og Sankt Thomas: Anna Margretha Borch født 1818 på Sankt Croix var datter af prokurator Gerhard F. Borch og baronesse Cathrine de Bretton - hun var gift med læge Frederik Christian Krebs født 1814 i København.

**Edgar Krebs,
10607 Montrose Ave. #3,
Bethesda, Md. 20814, USA**

- søger information om familierne Krebs og Moe på Sankt Thomas: Købmand, formand for kolonialrådet på Sankt Thomas og naturvidenskabsmand Henrik Johannes Krebs 1821-1907 var gift med Louise Elizabeth Moe, datter af notarius publicus på Sankt Thomas C.C. Moe og

hustru Susanna Elizabeth Peitersen. Læge på Sankt Croix Peter Ludvig Krebs 1839-1869.

**Dan Hopkins
Hauser Plads 14, 3,
1127 København K,**

- samler materiale om Julius von Rohr 1735-1793, der var landmåler og bygningsinspektør på øerne i en lang årrække, endvidere naturvidenskabsmand og læge på Sankt Croix.

**John H. Mudie,
P.O. Box 18484, West Palm Beach,
Florida 33416-8484, USA,**

- er tipoldebarn af George James Mudie 1802-1862, der var fra Sankt Croix og havde 13 børn.

En del af familien kom til Danmark, hvor der formentlig er flere efterkommere.

John H. Mudie er interesseret i at komme i kontakt med slægtninge eller andre med kendskab til familien Mudie.

Rune Clausen,
Nøddehaven 56 st, 2500 Valby,
tlf. 36 45 48 33

- er interesseret i oplysninger om familien Bough, skræddermester Cornelius Crowe og læreren og arbejderlederen David Hamilton Jackson, alle på Sankt Croix; særlig omtale i bøger, tidsskrifter og breve.

Ole Bidstrup

- bladets redaktør, søger nye oplysninger om orlogskrydseren Valkyriens togt til øerne i 1915-1917: Om deltagere på togtet, breve, billeder, etc.



Fra
webmasters
elektroniske
postkasse

Er man først blevet bidt af den informationmotorvej, som internettet åbner for enhver surfer-lysten person, så opdager man, at dødens pølse er sider, der ikke rører sig. For eksempel sider, der gladeligt fortæller om en kommende begivenhed, der faktisk er overstået for et år eller to siden. Kommer man ind på sådan et sted for mange gange, så fjerner man det fra de websider, man har bogmærket til genvisit.

Til gengæld gi'r det pote at holde siderne bare så meget ajour, som jeg som webmaster har haft tid til med dvs-siderne. Reak-

tionerne kan være op til flere dagligt, så derfor har jeg plukket lidt i sommerens breve til webmaster. Først et fra et medlem, Lars Meldgaard, som skriver, at vores blad er et dejligt stykke danmarkshistorie. Men han skriver også:

"Jeg har dog lidt svært ved, at forstå hvorfor der ikke er direkte adgang til E-mail adresser i Navne og adresser. Desuden har jeg ikke fundet noget sted hvor der er mulighed for, at indmelde sig i vores fantastiske forening kan det være rigtigt? Dette kunne lægges under Medlemsbladet eller der kunne laves et link til en indmeldelses blanket direkte fra hovedmenuen."

Det er en meget konstruktiv indvending, som helt automatisk sendte webmasteren på hovedet i bøger med html-koder. Foreløbigt er ønsket om direkte adgang til E-mailadresserne løst. Det næste skal nok komme, det er en anelse mere kompliceret, men det skal nok blive løst. Så tak for puffet.

Så er der Gry og Søren. Formentlig ikke medlemmer i selskabet - men det kan jo være, de ender med at blive det. I første omgang spurgte de:

"Vi er et ungt par, som planlægger en 2 måneders rejse til Caribien fra februar-april 2000.

Vi kender ikke nogen som har rejst på de caribiske øer og da vi har set på jeres flotte hjemmeside med stor interesse, at I har rejst meget i caribien, håber vi at I måske kan give os et par gode råd.

Vi er endnu meget i tvivl om hvilke øer vi vil besøge og har ikke rigtig kunne få nogen særlig information på de rejsebureauer vi har kontaktet. Vi overvejer, at flyve til Guadeloupe og derfra sejle til Dominica og videre til Saint Lucia og muligvis Saint Vincent og Grenadinerne, men vi er meget i tvivl om hvorvidt det kan lade sig gøre på 2 måneder.

Måske har I nogle idéer om hvilke øer, der er de mest interessante og mindst turistprægede?? Vi er også meget i tvivl om hvorvidt, det er muligt at rejse i Caribien med et lavt budget??!!

Kender I til mulighederne for at sejle mellem de forskellige øer og prisniveauet?? Vi har ikke kunne finde bådforbindelser mellem Saint Vincent og Saint Lucia, ved I evt. om der er en forbindelse?

Vi håber I har lyst til at svare på vores mail."

Det havde både Anne og jeg da lyst til, så de fik et par gode råd, så nu håber vi på at høre om deres rejse på et tidspunkt.



Men det er jo ikke kun her fra Danmark, man får post. Nogle af dem fra udlandet er med på siden om lokalhistorie og slægtforskning.

Måske burde denne her have været der, men nu er den altså her:

"Jeg er journalist i Østlands-Posten i Larvik, Norge, og er meget interessert i historien til de gamle dansk(/-norske) kolonier, særlig Jomfruøyene.

Jeg planlegger en reise til Karibien for neste år, og i den anledning vil jeg sette meg bedre inn i historien, og jeg vil lage reportasjer til Østlands-Posten. I denne anledning er jeg spesielt interessert i enhver mulig kobling til Larvik by.

Jeg antar det må finnes flere historiske spor på øyene knyttet til Larvik, idet gamle Laurvig jo var et av de to danske grevskap i Norge på den aktuelle tid.

Og byen Charlotte Amalie må vel kanskje være oppkalt etter Charlotte Amalie Daneskiold-Laurvig? Det var dertil sikkert emigrasjon fra Larvik til Vestindien, og spennende skjebner å finne i den forbindelse.

Spørsmålet til deg blir:

Kjenner du noen i Selskabet som kan ha kunnskaper nok til å hjelpe meg med å lokalisere bånd mellom det gamle grevskap Larvik og dagens U.S. Virgin Islands?

På forhånd takk for hjelpen!

*Christer Lundquist
Journalist, Østlands-Posten, Larvik
epost privat: christer@online.no
telefon: +47 33163046
eller + 47 33185334 (privat)"*

De vestindiske soldater

Læs den gribende beretning fra "Verdensspejlet" den 31. Januar 1904



Verdensspejlets foto fra afskedsfesten på hotel Kaiser, hvor de soldaterne fik opbyggelige taler og festmåltid

Det var næppe helt uden Grund, naar de vestindiske Soldater tidligere benævnedes som Pariaer.

Omplantede i Tropernes Jordbund, med Sydens brændende Sol og Profossens Rotting over Hovedet som to lige frygtelige

Damoklessværd, listede de sig blege og forknytte om derovre under Palmerne. De blev ikke regnede for ligestillede af deres Landsmænd og Farvefæller Embeds- og Planterstanden, og mellem dem og de sorte kunde der heller ikke blive noget virkeligt Fællesskab.

Derfor søgtes de vestindiske Faner gennemgaaende af Folk, som af en eller anden Grund havde faaet det for hedt herhjemme og som derfor følte Overflytningen til Troperne næsten som en Afsvælg. Der var københavnske Bisser, der "stod til" lidt for rigelige Bøder i den offentlige, der var Bønderkarle, hvem altfor mange erotiske Eventyr havde belastet med for høj en Konto paa Birkekontoet.

Naturligvis var der ogsaa raske unge Mænd, der søgte til Rekruteringen blot for at komme ud i den store Verden.

Men gennemgaaende var de vestindiske Soldater Folk med ringe Modstandskraft, og Dødeligheden blandt dem var uhyggelig stor, ligesom de militære Straffelister, der sendtes hjem fra "Hærstyrken", var meget brogede.



Bladet beskriver Det vestindiske Kompagnis damper "St. Croix" som ny og elegant.

Nu er det anderledes. Henrik Cavling var vel den, der først - gennem sine Korrespondancer - slog til Lyd for Soldaterne og paaviste, hvor uheldige de Vilkaar var, de levede under.

Skønt hans Tendensstykke "Den vestindiske Soldat" blev forbudt af Censuren blev dog Rottingstraffen, som det angreb, ophævet.

Og ogsaa paa anden Maade vaktes Interessen for Soldaterne her hjemme, bl. a. ved den tidligere vestindiske Løjtnant Schwanenflügels Julcindsamlinger.

Nu iaar formede Soldaternes udsendelse sig næsten som en festlig Begivenhed. Der var et Festmaal for Soldaterne i Kaisers Hotel, hvor der holdtes inspirere-

de Taler og blev afsunget stemningsfulde Sange.

Og Afrejsen, der tidligere foregik med Melchiors smaa Sejlskibe, skete iaar med det vestindiske Kompagnis nye elegante Damper, "St. Croix".

De bedre Kaar har da ogsaa øvet deres Virkning paa Arten at det Mandskab, der iaar blev hvervet. Det var raske og flinke Folk, der ikke vil gøre Danmark Skam paa de fjerne Øer, hvorover Dannebrog vajer.

Og for Styrkelsen af vort Forhold til Øen turde det være af største Betydning, at Beboerne derude faar det bedst mulige Indtryk af de danske, de kommer i Berøring med.

Nyt historisk samarbejde mellem Danmark og De Vestindiske Øer



George Tyson, Janne Jørgensen, guvernør Charles Turnbull, Erik Gøbel, Marvis Richards, Torben Eirby og Carlyle Corbin.

I baggrunden det vestindiske pakhus.

Foto: Ole Bidstrup

Men under guvernør Turnbull's besøg blev der indledt et lovende samarbejde mellem Danmark og US Virgin Islands om den lange fælles historie. Det vil sige den del, der strækker sig fra danskerne ankomst i 1671 og frem til salget og overdragelsen til USA i 1917.

Guvernøren orienterede om programmet på en pressekonference fredag den 2. Juli om formiddagen, hvorefter han fik set Det

Det var først og fremmest invitationen til at være den amerikanske hovedtaler ved årets Rebildfest, der bragte guvernør Charles W. Turnbull til Danmark.

Desværre også med et så kort varsel, at det først var i sidste øjeblik, bestyrelsen i DVS blev bekendt med det og EFTER at medlemsbladet var gået i trykken.

Derfor var der ikke en chance for at stable et møde på benene. Der har iøvrigt ikke været guvernørbesøg siden Jean Luis deltog i festivalen i 1981.

Vestindiske Pakhus og Peter von Scholten's Mausoleum på Assistens Kirkegård inden han skulle til frokost med udenrigsminister Niels Helveg Petersen. Sidst på eftermiddag galdt det besøget i Rigsarkivet og om aftenen møde med kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen.

I Rigsarkivet i København opbevares omkring 1,5 hyldekilometer arkivalier, der vedrører øernes historie indtil 1917.



I dagens anledning blev der åbnet ind til kisten i Peter von Scholtens mau-soleum.

Til højre for guvernøren Carlyle Corbin, en slags udenrigsminister for øerne, placeret til daglig i Washington, og direktøren for Whim George Tyson.

Der er dels tale om akter fra centraladministrationen i Danmark dels om dokumenter, der er skabt ved de lokale myndigheder på Øerne i den danske tid - for eksempel generalguvernøren, toldvæsenet, domstolene, økonomiforvaltningen, militærvæsenet og undervisningsvæsenet.

Det danske kulturministerium har netop givet en større bevilling, som har betydet, at Rigsarkivet fra 1. maj i år har kunnet igangsætte det nødvendige registrerings- og ordningsarbejde af de mange arkivalier, man opbevarer. Dette er første nødvendige skridt for at få gjort materialet brugbart for forskere og andre interesserede.



En af de gamle afkivhylder, dernu skal bearbejdes
foto fra Rigsarkivet



Det meget synlige resultat af bearbejdningen.
Foto fra Rigsarkivet

Derfor vil man søge at iværksætte et samarbejde med arkivmyndighederne i Washington og med regeringen på US Virgin Islands.

Resultatet af samarbejdet skulle gerne blive, at der om et par år kan udsendes - både i bogform og på internettet - en engelsksproget guide vedrørende alle arkivalier til øernes historie før 1917, uanset hvor materialet måtte befinde sig. Guiden skal både indeholde en detaljeret registratur over materialet og en omfattende vejledning til, hvordan arkivalierne kan

benyttes, og hvilke spørgsmål de kan besvare.

På længere sigt kunne samarbejdet mellem landene tænkes at omfatte udveksling af kopier af de interessanteste dele af samlingerne og præsentation af disse på internettet - foruden uddannelsesprogrammer og forskningsprojekter i den fælles fortid.

Daglig leder af det vestindiske projekt i Rigsarkivet er seniorforsker Erik Gøbel. Obi

Victor Borge stjal billedet

Ikke et ondt ord om den berømte danskamerikaner, men for DVS-medlemmer var der ikke mange ord om hovedtaleren fra USVI i mandagens referater fra Rebildfestlighederne

Deltagere i den traditionsrige fejring af 4. juli i Rebild Bakker kunne høre hvad guvernør Charles W. Turnbull sagde som hovedtaler, men dem, der havde ventet referater i hovedstadens mandagsaviser måtte vente forgæves. Ekstrabladet havde intet, BT, Berlingske Tidende og Politiken først og fremmest billeder af Victor Borge, der dels morede og drev gæk med datteren, dels blev udnævnt som ærespræsident i Rebildselskabet. Jyllandsposten citerede en smule mere af guvernørens tale, nemlig hvor fredelig verden ville blive, hvis landene ligesom US og Danmark hvert år fejrede hinandens nationaldage.

Det var nok DR1, der havde den for vestindien-interesserende bedste dækning. Reporterholdet havde fulgt Turnbull i Ålborg både lørdag og søndag og intervi-

ewet ham. Billederne viste bl.a., hvordan han i enhver ledig stund greb til blokken og kuglepenen for at skrive videre på sin tale. Og fra et kort glimt med Rebildselskabets formand, Harald Nielsen, fik vi at vide, hvor overraskende morsom og sympatisk guvernøren var.

I omtalte aviser var det eneste citat fra Turnbulls tale, at man skam fejrede den 3. juli på øerne...!

Men deltagerne i pressekonferencen for Rebildsøndagen ved, at han ville lægge vægt på den kulturarv, det tidligere Dansk Vestindien og Danmark har.

Og ønsket om at få ungdommen begge steder mere med i venskabsudvekslinger som dem, vi kender fra DVS og Friends of Denmark obi



Historieprofessoren kigger på bøger i Århus

foto: Ole Bidstrup

Turistkontoret kom på nettet

Det meget kompakte program for guvernørens besøg i Danmark førte ham fra Rebildfestlighederne til Århus mandag morgen. Modtagelse på rådhuset og bag efter reception lige over for i Dansk Vestindisk Turistkontor.

USVI kom på nettet på dansk ved den lejlighed. Guvernøren satte saksen i et rødt bånd, viklet om et tastatur, klippede båndet over - og så var der åbent til

www.danskvestindiskturist.dk

der også har "link" til

www.dwis.dk

Webmaster for siderne er Iben Jessen-Klixbüll, som har slidt med dem i flere

måneder op til guvernørbesøgt, så de kunne blive færdige til tiden. Mens de mange receptionsgæster udvekslede vestindiske oplevelser eller mangel på samme, så brugte Charles W. Turnbull megen tid på at granske bogreolernes mange historiebøger. Det førte til, at han straks efter simpelthen måtte besøge et righoldigt antikvariat. Han kunne lige akkurat nå det inden aftenens festarrangementer i Århus.

Iøvrigt var der sprøde caribiske toner, leveret af tre medlemmer af Vendsyssel Marimba Steelband, der har planer om at rejse til øerne i oktober. Orkestret har stadig medlemmer, der deltog i en tilsvarende tur for 10 år siden.

Næste morgen gik turen så tilbage til hovedstaden og denne gang var det ikke med fly, men i bil, så man på vejen fik mulighed for at stoppe op og besøge fregatten Jylland.

Tirsdag aften nåede en ganske lille gruppe DVS-medlemmer at møde gurvornøren og hans hold. Meget tidligt næste morgen rejste de fleste videre - dog blev George Tyson og Myron Jackson nogle dage mere for at gå på jagt i de danske arkiver.

Danmark som kolonimagt i Vestindien - og så på flere Folkeuniversiter

Dansk Vestindiske Selskab har været inspirator for nogle af Folkeuniversiteterne i denne sæson. København kommer først med fem onsdage i november-december og til foråret følger Århus efter. Men via kontaktpersonerne forsøger vi at få andre byers FU med også.

Som tilrettelægger står seniorforsker cand. mag. Erik Gøbel. I programmet står: Fra 1670-erne til 1917 havde Danmark en tropisk koloni bestående af tre små Øer i Vestindien: St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Både økonomisk og kulturelt var forbindelserne mellem moderlandet og kolonien af største betydning for begge parter, og endnu i dag er der varme forbindelser mellem Danmark og de amerikanske Virgin Islands.

I forelæsningsrækken beskrives kolonihistorien og mødet med de fremmede kulturer fra forskellige indfaldsvinkler.

Herunder berøres de lokale forhold på øerne - blandt slaver, håndværkere, plantageejere, missionærer, storkøbmænd, kunstnere og emhedsmænd. Til slut føres Øernes historie op til i dag.

Udover Gøbel er foredragsholderne redaktør cand. mag. Per Nielsen og stud. mag. Louise Steensgaard, som DVS-medlemmer jo kender i forvejen.

De fem fordragstitler er:

- 1 Danmark som kolonimagt i Asien, Afrika og Vestindien (EG).
- 2 Mennesker og huse i Dansk Vestindien (PN).
- 3 Afrikansk religion og kristen mission (LS).
- 4 Kunstnerne Fritz Melbye og Camille Pissarro i Vestindien (PN).
- 5 Salget af Dansk Vestindien til USA i 1917 og tiden derefter (EG).

Pogrammet kan bestilles på tlf 33144827 og de fem foredrag holdes i købmagergade 50. Prisen er 225,- kr.

Selskabets kontaktpersoner:

Nordjylland:

Sarah Petersson, Skovlykke 13,
9210 Aalborg SØ ☎ 98 14 19 86

Midtjylland:

Lis Andersen Torpet, Fortevej 93,
8240 Risskov ☎ 86 17 73 43

Syddjylland:

Finn Bagger, Sohlsvej 12,
6100 Haderslev ☎ 74 53 05 15

Fyn:

Jens Benoni Willumsen, Bihlsvænget 14,
5792 Årslev ☎ 65 90 19 14

*** Rotterne på Buck Island ***

Når turisterne i Christiansted får beskrevet den vidunderlige verden på Buck Island, så er det noget med koralrev, farvestrålende fisk og en dejlig snorkelmulighed. Men virkeligheden kan være en ganske anden: **Rotter!**

Det tror man jo ikke umiddelbart, men The National Park Service på St. Croix har nu erklæret rotterne krig. For nogle år siden fandt tre rotter frem til den fredelige og fredede ø og de fandt hurtigt ud af, at her var rart. Og tre rotter er som man kan forestille sig lige netop to for meget, så det blev hurtigt til en stor og plagsom familie, som alle ønsker hen alle andre steder end hvor peberet gror. Altså langt væk fra det varme Caribien. De ubudne gæster kommer ikke fra St. Croix, så

måske er de kommet med en aller anden besøgende båd. Og de ødelægger. Det kan være slemt nok med turisternes afsky for de påtrængende dyr, men det er bare langt værre med den flora og fauna, der har en fredet ø som Buck Island behov. Rotterne ødelægger både planter og dyr, så hvad hjælper det at holde de tobenede væk fra den ægte skildpaddesuppe, når rotterne tager fat i stedet.

Nu udvider staben fra Park Service antallet af fælder og starter en større kampagne over for besøgende: Alt hvad du ta'r med derover skal du tage med hjem igen. Kort sagt: Nul efterladenskaber, så det kan blive ganske vist, at skal skal rotterne have stillet sulten, skal det helst være med lækker mad - i en rottefælde!

UNIQUE TOURS

- har som navnet siger den helt individuelle rejse som speciale, både for den enkelte og for grupper.
Og med det bedst tænkelige kontaktnet i det tidligere Dansk Vestindien. Ring til

HEIDI CHRISTIANSEN

Springforbivej 4 ● DK-2930 Klampenborg
Telefon +45 3990 2040 ● Fax +45 3990 2080
(Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026)

Hvordan man "tracker" orkaner

Medlemsblad nr 4 havde deadline medio september, og når bladet kommer i gennem brevspræken, så er Gert, som her den 13. September er på vej, gået nordover og er måske endt som eller på vej til at blive til oktoberrusk og regn i Danmark.



Hentet den 13. September på netadressen: <http://home.talkcity.com/HurricaneAlley/seacaribe/>

Orkanerne i Caribien



September er værst

Nu er de der, orkanerne. Det startede med A for **Arlene**. Og kort efter kort efter kom de så samtidigt fra hver sin kant, **Bret** og **Cindy**. De var ikke væk, da **Dennis** begyndte og **Emily** har også fået navn. Til nu har **Dennis** været den værste. Så var der en pæn pause,

men her først i september blev **Floyd** både stor og ekstremt farlig for den amerikanske østkyst - mens **Gert** var ved at bygge sig op endda i det for øerne farlige område mellem breddegraderne 15 og 20. Her er resten af årets navne:

- Harvey • Irene • Jose • Katrina • Lenny • Maria • Nate
- Ophelia • Philippe • Rita • Stan • Tammy • Vince • Wilma .

I 1995 var det lige før listen løb ud. Det var kun W, der ikke blev brugt for. Men året med Marilyn var også det næstværste orkanår i de snart 130 år, der er registreret. Forhåbentlig går det ikke så galt i år og gennemsnittet er heldigvis lavere. Det mest effektive sted at følge udviklingen er på internettet. Der er både prognoser og satellitfotos. Adressen finder du på selskabets sider: www.dwis.dk obi

Nye medlemmer

Listen med nye dvs'ere var sidst med i begyndelsen af året. Det bliver de nye ikke mindre velkomne af:

Bent Bak
Møllevej 15
4990 Sakskøbing

Anne Jacobsen
Egevangshusene 255
2630 Tåstrup

Erik Petersen
Perlestikkergade 9
4900 Nakskov

Ib & Grethe Strange
Bakkekrædet 4
8270 Højbjerg

Pernille Benfeldt & Mikkel Maduro
Overskousvej 15, 2. tv.
2500 Valby

Jeanett Lemvigh Jørgensen
Dyrespringvej 6
2730 Herlev

Cathrine Krebs & Svend Klagenberg
Klintholm Havnevej 36
4791 Borre

Ole & Inger Lise Såbye
Dalsvinget 10, 7200 Grindsted

Ib Fagerberg
Strandvejen 36
2960 Rungsted Kyst

Hanne Olesen
Bygaden 5, 2625 Vallensbæk

Herid Bundgaard Salisbury
Hjulumagervej 18
8900 Randers

Jane Kivig
Kommenhaven 25, 3. tv.
2730 Herlev

Grethe Kelstrup
Hans Hornemannsvej 3
4700 Næstved

Ove Saltoft
Edelsmindevej 1
2750 Ballerup

Jette Spangsbjerg
Storegade 54
3700 Rønne

Poul & Eva Kristensen
Nr. Vejen Vej 8
7400 Herning

Tina Ulriksen
Dronningens Tværgade 34, 2. tv.
1302 København K.

Kirsten & Jørn Berg Nielsen
Skovlykke 29
9210 Ålborg SØ

Ib Skourup Larsen
Kildeallé 22
Fensmark
4700 Næstved

Ellen Nielsen
Fasanvej 15
4760 Vordingborg

Henrik Prætorius
Snebærvænget 27
2830 Virum

Dødsfald

Niels Sundsig-Hansen

Et af selskabets ældste medlemmer døde den 17. juli 1999. Arkitekt Niels-Sundsig Hansen blev 88 år, og gennem de sidste 30 år bevarede han sammen med sin hustru en stor kærlighed til de tidligere dansk-vestindiske øer, især St. Croix der almindeligvis havde den største popularitet blandt de danske medlemmer gennem 1970'erne.

Det var på et krydstogt i Caribien at Else-Marie og Niels Sundsig-Hansen i 1967 første gang fik lejlighed til at besøge Virgin Islands, og da de hørte om det ny- eller rettere genstiftede selskab, Dansk-Vestindisk Selskab, meldte de sig straks ind som medlemmer.

Ved den langsommelige indcheckning i Kastrup Lufthavn forud for festivalen i 1971 kom vi til at stå i kø sammen med ægteparret Sundsig-Hansen, der havde deres 7-årige søn med på rejsen. For at berolige den utålmodige og spændte Michael, gav min hustru Edith ham nogle lakridstabletter, og det blev indledningen til et nært venskab mellem de to familier gennem nu 28 år. Ved både festivalerne i 1971 og 1975 boede Sundsig-Hansens begge uger på St. Croix, og det var først ved 1979-festivalen at de tilbragte den ene uge på St. Thomas. På St. Croix boede de hos præstefamilien Lana og Bill Montgomery, og så sent som sidste år besøgte Lana vennerne i Danmark for tredje gang. Gennem mange år havde Niels Sundsig-Hansen en drøm om at eje en nedlagt sukkermølle i forbindelse med en sommerbolig. Men de få gange en sådan var til salg, hørte han først om det efter sukkermøllen var solgt. Svigerforældrene til vor St. Croixvært ved de første fem besøg på øerne. vicepræsidenten Jacques Boulanger, havde en sådan

sukkeremølle i sin have. Helt op til for et par år siden deltog Else-Marie og Niels Sundsig-Hansen i selskabets medlemsmøder, og flere gange var de værter for gæsterne fra øerne, når festivalerne blev afholdt i Danmark.

Svend Aage Mørkvig

Geraldo Guirty

Den markante St. Thomas-ponsonlighed, som danskere på besøg ofte har mødt på øerne, og som også var aktiv i Friends of Denmark, St. Thomas, døde i august. Han blev 93. Internetavisen One Paper skrev:

"A voice of experience, reason, insight and common sense has been stilled with the death of Geraldo Guirty at age 93. A veteran correspondent, commentator, political activist and observer of life, past and present, in the Virgin Islands, Guirty for decades chronicled the contributions of islanders, both in the territory and in New York's Harlem district.

As recently as last week, he was seen taking his constitutional near the home he shared with his wife of 60 years, Louise, in the area of Seventh-day Adventist Street in Charlotte Amalie. Fit and feisty, amazing unbent by his years, Guirty was ever the gentleman - dressed in a suit, seldom seen on the street without his hat, invariably tipping it to ladies he passed by, whether he knew them or not. He was an inveterate walker, seen frequently downtown, although his steps had slowed somewhat with time.

Asked by a relative newcomer to the Virgin Islands many years ago whether his first name was pronounced "Heraldo" or "Djeraldo," Guirty replied with good humor that it was the latter, explaining: "I'm not Spanish. I'm a Virgin Islander."

Just a year ago he resisted a ruffian who attempted to steal his wallet on the street near his home, wresting the young thug to the ground and hanging on to his property as the fellow fled. Guirty was for many years a correspondent for The Amsterdam News, New York's influential newspaper serving the black community. He was also a regular contributor to Jamaica's Daily Gleaner and the British Guyana Daily Chronicle and wrote for The Home Journal on St. Thomas and The Avis on St. Croix.

While living in New York, he helped to found the V.I. Public Affairs Council. He testified before Congress on the proposed 1954 revisions to the Organic Act governing the territory and was a delegate to the third and fourth Virgin Islands constitutional conventions held in 1979 and 1981.

For many years, he wrote the occasional "Sixtonian" column of reminiscences and political commentary that appeared in The Virgin Islands Daily News. With Dr. Alfred Heath and attorney John Maduro, he formed the Grand Knights of Columbus on St. Thomas.

He was active with the Friends of Denmark and the St. Thomas Historical Trust and served on the Election Law Reform Commission. He was at one point in charge of public relations for the old Department of Commerce and was an elected member of the Board of Elections.

In 1989, his first book, "Harlem's Danish-American West Indians, 1899-1964," was published. Two years later, his book of local reminiscences and historical research, "Vignettes'bout Amalia," appeared."

DE RINGER - VI HJÆLPER

Hvor som helst på jorden man end befinder sig, er Europæiske ikke længere væk end en telefonsamtale.

Hjælp lige på stedet - med en rejseforsikring fra Europæiske Rejseforsikring - er den specielle tryghed Europæiske tilbyder sine kunder, og som selskabet har opbygget gennem mere end 75 års erfaring.

Hjælpen fås omgående ude på rejsemålet, hvor der er allermest brug for den.

Europæiske tilbyder rejseforsikringer til ethvert behov, og har:

- Mere end 75 års erfaring med rejseforsikring
- Egen alarmcentral - 24 timer i døgnet
- Dansk personale på alarmcentralen, der taler 16 forskellige sprog
- Danske læger og sygeplejersker
- Egne kontorer overalt i verden
- Sesterselskaber over hele Europa
- Samarbejde med SAS' mere end 300 kontorer over hele verden
- Samarbejde med rejsebureauerne i Danmark og deres guider

**Så husk Europæiske -
og glem bekymringerne...**



**EUROPÆISKE
REJSEFORSIKRING A/S**

A 161

Dansk Vestindisk Selskab
Regnskab 1998-1999

1998-99 1997-98

Indtægter:

Kontingenter	72.087,00	71.850,00
Salg af bånd, glas m.v.	0,00	110,00
Annoncer i medlemsbladet, salg af medlemsblade	2.545,50	1.630,00
	74.632,50	73.590,00

Udgifter:

Medlemsblad	50.971,30	47.369,06
Tryksager m.v.	2.957,30	5.250,00
Porto	8.760,88	9.592,45
Kontorhold, service m.v.	3.220,00	9.722,59
Bestyrelsesmøder & generalforsamling	1.677,40	4.637,19
Diverse	950,00	1.482,90
	68.536,58	78.054,19

Resultat af ordinær drift: + 6.095,62 -4.464,19

Renter	+ 2.048,75	+ 617,76
Omkostninger	- 53,94	
Kursgevinst/-tab m.v. ved fondssalg/udtrækninger	- 27,14	
	+ 1.967,67	

Samlet resultat, DVS: + 8.063,29 -3.846,43

Festivaludvalg:

Indtægter:

Fortjeneste ved lotteri m.v.	450,00	
Bidrag fra deltagere i Festival '99, 55 personer á 720 kr.	39.600,00	
	40.050,00	

Udgifter:

Gaver	7.316,70	
Transportomk. m.v	11.538,02	
Møder m.v.	2.427,09	
	21.281,81	

Resultat af ordinær aktivitet, Festivaludvalget: + 18.768,19 - 51.649,41

Renter	11.586,84	13.624,63
Omkostninger	- 305,08	
Kursgevinst/-tab m.v. ved fondssalg/udtrækninger	- 153,46	45.140,00
	+ 11.128,30	+ 58.764,63

Samlet resultat, Festivaludvalget: + 29.896,49 + 7.115,22

Mødeudvalg:

Indtægter:

Møde 1 (20.11.1998)	- 101,75	
Møde 2 (29.01.1999)	- 327,00	
Møde 3 (23.04.1999)	+ 456,00	
	+ 456,00	

Resultat af ordinær aktivitet, Mødeudvalget: + 27,25 - 341,60

Renter	318,69	77,78
Omkostninger	- 8,39	
Kursgevinst/-tab m.v. ved fondssalg/udtrækninger	- 4,22	
	+ 306,08	+ 77,78

Samlet resultat, Mødeudvalget: + 333,33 -263,82

Dansk Vestindisk Selskab
Regnskab 1998-1999

	1998-99	1997-98
Indtægter:		
Salg af bøger	13.660,00	1.150,00
Udgifter:		
Bogkøb	20.000,00	359,00
Diverse	2.677,23	
	<u>22.677,23</u>	<u>359,00</u>
Resultat af ordinær aktivitet, Kulturudvalget:	- 9017,23	+ 791,00
Renter	8.809,64	8.137,54
Omkostninger	- 231,95	
Kursgevinst/-tab m.v. ved fondssalg/udtrækninger	-116,68	22.792,00
	<u>+ 8.461,01</u>	<u>+ 30.929,54</u>
Samlet resultat, Kulturudvalget:	- 556,22	+ 31.720,54
Samlet resultat, DVS	+ 37.736,89	+ 34.725,51
Aktiver:		
Kontant	1.317,50	970,75
Girokonto	1.416,47	4.404,39
Bankkonti	10.922,90	76.506,44
Obligationsbeholdning, DRF. nom. 314.000 kr., købspris	315.599,00	210.945,00
Obligationsbeholdning, RD. nom. 134.000kr., købspris	128.975,00	132.594,00
Renter, periodiserede	6.385,00	5.130,00
Tilgodehavender	2.800,00	
Beholdninger (glas, øl, vin)	0,00	48,40
Ialt	467.415,87	430.598,98
Passiver:		
Diverse kreditorer	200	1.120,00
DVS kapitalkonto:		
Saldo pr. 30. juni 1998	38.810,57	
Nettoresultat 1998/1999	8.063,59	38.810,57
Festival kapitalkonto:		
Saldo pr. 30. juni 1998	218.597,22	
Nettoresultat 1998/1999	29.896,49	218.597,22
Mødeudvalg, kapitalkonto:		
Saldo pr. 30. juni 1998	5.810,22	
Nettoresultat 1998/1999	333,33	5.810,22
Kulturudvalg, kapitalkonto:		
Saldo pr. 30. juni 1998	166.260,97	
Nettoresultat 1998/1999	- 556,22	166.260,97
Ialt	467.415,87	430.598,98

Kokkedal, 3. august 1999

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med selskabets bogføring. Endvidere har vi afstemt selskabets kasse-, giro-, bank- og obligationsbeholdninger. Sidstnævnte er telefonisk afstemt.



Erik Marcussen
kasserer



Flemming Bergqvist
revisor



Erik Bach Jensen
revisor

Budget 1999/2000 - Dansk Vestindisk Selskab

Selskabet:

Indtægter:

Kontingent, 350 helårsmedlemmer à kr. 200,00 70.000

Renter, diverse salg m.v. 5.000**Indtægter i alt 75.000****Udgifter:**

Medlemsblad 52.000

Tryksager 4.000

Porto/gebyrer 10.000

Kontorhold 5.000

Bestyrelsesmøder, generalforsamling 4.000

Diverse 2.000**Udgifter ialt 77.000****Nettoresultat, Dansk Vestindisk Selskab - 2.000**

Festivaludvalget:

Indtægter:

Renter 15.000

Udgifter:

Diverse 1.000

Nettoresultat, Festivaludvalget + 14.000

Mødeudvalget:

Der planlægges balance mellem mødeudgifter og mødeindtægter 0

Kulturudvalget:

Indtægter:

Renter 10.000

Salg af bøger 6.000**Indtægter i alt 16.000****Udgifter:**Bogproduktion m.v. 6.000**Udgifter ialt 10.000****Nettoresultat, Kulturudvalget + 6.000**

Samlet resultat, Dansk Vestindisk Selskab + 18.000

Kokkedal, 24. juli 1999

Dansk Vestindisk Selskab har udgivet
eller er medudgiver af følgende bøger,
som tilbydes billigt til medlemmerne:

“St. Croix, St. Thomas, St. Jan”

- Henry Morton, Skitsebog og Dagbog fra Dansk Vestindien 1843-44.
184 sider, DVS Kbh. 1975.

Pris kr. 50,-

“Fra Slavesang til Soca”

- Historien om musikken fra de tidligere Dansk Vestindiske øer.
Af Jørgen O. Bjerregaard, Lars Heje og Ole Bidstrup.
63 sider, DVS Kbh. 1991.

Pris kr. 125,- for bog + kasettebånd, kr. 37,50 for bogen alene.

“En officer i Dansk Vestindien og hans fritidsbeskæftigelse”

- Redigeret af Steffen Linvald. 122 sider, DVS Kbh. 1988.

Pris kr. 40,-

“Dansk Vestindien for 250 år siden”

- J.L. Carstens: En almindelig beskrivelse om alle de Danske, Americanse
eller West-Indiske Ey-lande. 164 sider, DVS Kbh 1981.

Pris kr. 50,-

“Kunstnere i tropesol. Skitser”

- akvareller og malerier fra det tidligere Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup,
Jørgen O. Bjerregaard, Lise Funder m.fl. Udgivet af DVS i samarbejde med
udstillingsbygningen Nikolaj, 87 sider, DVS Kbh 1986.

Pris kr. 40,-

“Flåden og Dansk Vestindien”

- Den danske flådes togter til Caribien 1671-1917. Af Per Nielsen.
48 sider, DVS og Forlaget Marinehistoriske Skrifter, Kbh. 1997

Pris kr. 40,-

“De Frifarvede”

- af Henrik Hertz m. indl. og noter af Anne Walbom og Eva Frellesvig.
Udgivet i anledning af 150 året for slaveriets ophævelse i Vestindien.
81 sider, DVS og Poul Kristensens Forlag, Herning 1998.

Pris kr. 90,-

Bøgerne kan bestilles pr. brev, telefon eller email hos:

Lars Hornstrup Hansen, Herluf Trollesgade 10, 2.tv, 1052 Kbh. K

Tlf: 33 15 32 80 - E-mail: lhh@adr.dk

Priserne er eksklusiv porto og forsendelseskuvert
og betales på et vedlagt giro-kort.



Indmeldelsesblanket

(udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn:

Gade:

Postnr:

Telefon:

By:

Dansk Vestindisk Selskab

- har eksisteret siden salget af øerne i 1917. Selskabet har den engelske undertitel "Danish West Indian Society". Selskabets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet Valdemarsdag 15. juni 1917 som klubben "Dansk Vestindien" og senere reorganiseret.

I 1969 blev navnet ændret til "Dansk Vestindisk Selskab", som er landsdækkende, men har hjemsted i København.

Selskabets formål er:

a. - at samle alle, der har eller har haft tilknytning til det tidligere Dansk Vestindien (øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan) samt andre personer, der måtte have interesse i at bevare minderne om Dansk Vestindien (nu U.S. Virgin Islands).

b. - at støtte interessen for Danmark i det tidligere Dansk Vestindien (U. S. Virgin Islands).

c. - at opretholde og eventuelt skabe kulturelle og venskabelige forbindelser mellem Danmark og U. S. Virgin Islands.

Formålet søges gennemført ved:

a. - Møder, sammenkomster, foredrag og anden foreningsvirksomhed.

b. - Udgivelse af et medlemsblad 5 gange årligt og andre publikationer.

c. - Samarbejde og korrespondance med specielt de på U. S. Virgin Islands eksisterende foreninger med tilsvarende formål.

d. - Formidling af personlige kontakter gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent for tiden:

200 kr pr. husstand.

Dansk Vestindisk Selskab

Foreningens bestyrelse og adresser

Per Nielsen , H. C. Ørstedsvvej 41B, 3.th, 1879 Frederiksberg C.	☎ 35 37 59 69
Søren Laub , Skovagervej 19, 2920 Charlottenlund	☎ 39 63 90 15
Jørgen O. Bjerregaard , Hørhaven 5, 2750 Ballerup	☎ 44 97 19 12
Ole Bidstrup , Lykkesholms Alle 2A, 4.sal, 1902 Frederiksberg C	☎ 33 24 10 20
Marianne Gall , Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse	☎ 38 86 10 69
Esmé Baltzer , Birkevej 34, 2970 Hørsholm	☎ 45 86 54 45
Lars Hornstrup Hansen , Herluf Trollesgade 10, 2.tv, 1052 Kbhvn K	☎ 33 15 32 80
Ester Pedersen , Nørrevej 59, 3070 Snekkersten	☎ 49 22 02 15
Erik Marcussen , Græsager 302, 2980 Kokkedal	☎ 49 18 14 34 og 28 14 13 24 e-mail: DWIS@vip.cybercity.dk

FORMAND: *Per Nielsen*

NÆSTFORMAND:
Jørgen O. Bjerregaard

BESTYRELSESSEKRETÆR:
Lars Hornstrup Hansen

KASSERER: *Erik Marcussen*
GIRO 645-2019

MEDLEMSBLADET: *Ole Bidstrup*

MEDLEMSSEKRETARIATET:
Erik Marcussen

KULTURHISTORISK UDVALG:
*Jørgen O. Bjerregaard, Per Nielsen,
Marianne Gall, Eva Frellesvig, Anne
Walbom.*

MØDEUDVALG:

*Marianne Gall, Lars Hornstrup Hansen,
Esmé Baltzer, Ester Pedersen*

FESTIVALUDVALG:

Ester Pedersen, Erik Marcussen

ARKIVAR:

Søren Laub

Ny adresse?

Giv besked til Medlemssekretariatet.

Ekstra numre af medlemsbladet?

Skriv til medlemssekretariatet med oplysning om årgang, nr. og antal, så sendes bladene sammen med en giro-opkrævning på beløbet. Prisen for ekstra blade er 15 kr. pr. stk.+ porto.

Postbesørget blad
(0900 KHC)
Bladnr. 51281

Erik Marcussen
Græsager 302
Brønsholm
2980 Kokkedal



St. Thomas - pladsen inde i fortet
Ingvar Zangenberg i 1987