



Januar 2000  
35. årgang nr. 1

Danish Westindian Society  
protektor: Hendes Majestæt Dronningen



Til oprydningsarbejdet  
efter orkanen "Lenny"  
hørte problemet med  
at fjerne en tonstung  
bøje fra Strandgade  
i Frederiksted



Millennium fejret med  
maner og rekorder

På Ruins Ramble kun fire dage efter orkanen "Lenny"



Pastorbesøg  
i København

Hæder til mindesmærke  
på havets bund

Omsider kommer for-  
længelsen af landings-  
banen på St. Croix



---

**Redaktion:** Ole Bidstrup (ansvh.)

☎+fax: 33 24 10 20

Lykkesholms Alle 2A, 4. sal, 1902 Frederiksberg C

E-mail: [obi-awa@post1.tele.dk](mailto:obi-awa@post1.tele.dk) - Selskabets netadresse: [www.dwis.dk](http://www.dwis.dk)

---

### **Efterskrift til Lenny**

Rengøring, oprydning og klargøring til den forestående turistsæson. Det er kodeordene i hele det tidligere Dansk Vestindien. Og nok var "Lenny" endt som en kategori 5-orkan, men i Frederiksted siger man, at 1989-orkanen "Hugo" var værre.

Det er forståeligt nok, for med den orkan stod øjet stille over det vestlige St. Croix. Denne gang trak øjet sønden om. Desuden ødelagte "Hugo" 80 procent af husene, og de blev genopbygget med langt bedre styrke til at modstå orkaner.

Lektien fra 89 blev lært og den kan man nu til og med kryds og slange.

### **Efterskrift til orkanerne i Danmark**

Selvfølgelig skal man ikke sige HA. Det var jo ikke en orkan, som den vi oplevede på St. Croix for eks. Men selv om vindstødene i Lenny var kraftigere, så kan man i det mindste komme med nogle af de fælles træk, de to orkaner har, og som træder tydeligt frem, når man kommer fra den ene lige hjem til den anden..

Det er jo de helt samme mekanismer, der går i gang. Dem med at være utilfred med ikke at kunne få besked. Og

hvorfor får min nabo strøm eller telefon før mig o.s.v. Men hele situationen med den første orkan i Danmark blev ikke taget alvorligt. Det kunne vi lære af vestinderne. De lærte det i 1989 af "Hugo" som skabte et kaos, man bestemt ikke har glemt.

Derfor kan de have besøg af en "Lenny" uden at en eneste kommer til skade. Her i landet blev mange dræbt, fordi de overhovedet var ude den aften. På de tidligere danske øer var der udgangsforbud, som første gradvist bliver lempet efterhånden som genopbygningen og oprydningen skrider frem.

Især en bemærkning fra et af elseskaberne herhjemme satte tingene i relief. Det var på klagen over ikke at kunne komme igennem til selskabet. Jamen de har normalt 5000 opringer om ugen. Nu var det 5000 i timen. Det kan end ikke et hundrede gange større omstillingsbord klare, hvis man tænker sig lidt om. Men det gør de færreste i den slags situationen. Og det er netop det, man ikke kan afhjælpe med telefonborde eller mere mandskab....

---

## Medlemsmøde

Fredag den 28. Januar 2000 kl. 19:00  
i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4, Valby  
(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby station)

### St. Thomas havn fra 1800 til 1917

Den gode naturhavn i Charlotte Amalie og dens  
betydning i dansk og international søfart.  
Seniorforsker **Erik Gøbel**

### Huracan's uvorne unger - orkanerne

Orkanerne, der i tidens løb har generet det tidligere dansk vestindien. "Lenny",  
der kom den gale vej. "Hugo", og "Marilyn" og de historiske snurrebasser.  
Lyd/dias-show af **Anne Walbom og Ole Bidstrup**

**Mødeudvalget** -serverer en let anretning og noget for tørsten.  
*Pris: 50 kr. - som betales ved fremmøde*

Tilmelding: På nedenstående kupon, som senest tirsdag den 25. Januar 2000 skal være  
fremme hos: **Esmé Baltzer**, Birkevej 34, 2970 Hørsholm, tlf 45 86 54 45.  
Evt. afbud på tilmelding skal være Esmé i hænde senest dagen før mødet. I modsat fald  
fremsendes et girokort for deltagerbetaling.



-----  
*men brug stregen på næste side for at holde postvæsnets mindstemål*

Tilmelding til medlemsmødet fredag den 28.januar 2000 i Valby

Navn:

Telefon:

Antal personer:

(Sendes til Esmé Baltzer - adresse på næste side.....)

---



# UNIQUE TOURS



- har som navnet siger den helt individuelle rejse  
som speciale, både for den enkelte og for grupper.  
Og med det bedst tænkelige kontaktnet i det  
tidligere Dansk Vestindien. Ring til

HEIDI CHRISTIANSEN

Springforbivej 4 ● DK-2930 Klampenborg  
Telefon +45 3990 2040 ● Fax +45 3990 2080  
(Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026)



-----  
  
Porto  


Til:

**Esmé Baltzer  
Birkevej 34  
2970 Hørsholm**

---

# Formanden skriver...



Til at begynde med vil jeg denne gang ønske alle medlemmer et glædeligt nytår, og samtidig benytte lejligheden til at ønske nye medlemmer velkommen. Siden sidst har vi haft et medlemsmøde, og et nyt står snart for døren.

Nemlig den 28. januar.

Det ene emne på programmet er meget aktuelt, idet det er en diasserie om orkanen Lenny, der hærgede øerne i november. Måske endnu mere aktuelt i betragtning af det ganske stormende vejr i Europa for tiden. Det er Ole Bidstrup og Anne Walbom, der meget passende befandt sig på St. Croix under Lenny, så de kunne tage en masse billeder til andres fornøjelse. Dertil kommer Erik Gøbel fra Rigsarkivet og fortæller om havnen på St. Thomas. Der bliver altså også denne gang mulighed for at få dybere indsigt i øernes tidligere historie.

Det næste år kommer til at blive præget af, at vi skal i gang med at arrangere festivalbesøget i 2001, og hvis man har idéer, eller lyst til at indgå i arbejdet kan man så småt begynde at tænke over det, så vil nærmere information senere følge om, hvem man skal henvende sig til, for at hjælpe til.

Louise Steensgaard

---

## DE RINGER - VI HJÆLPER

Hvor som helst på jorden man end befinder sig, er Europæiske ikke længere væk end en telefonsamtale.

Hjælp lige på stedet - med en rejseforsikring fra Europæiske Rejseforsikring - er den specielle tryghed Europæiske tilbyder sine kunder, og som selskabet har opbygget gennem mere end 75 års erfaring.

Hjælpen fås omgående ude på rejsemålet, hvor der er allermost brug for den.

Europæiske tilbyder rejseforsikringer til ethvert behov, og har:

- Mere end 75 års erfaring med rejseforsikring
- Egen alarmcentral - 24 timer i døgnet
- Dansk personale på alarmcentralen, der taler 16 forskellige sprog
- Danske læger og sygeplejersker
- Egne kontorer overalt i verden
- Sosterselskaber over hele Europa
- Samarbejde med SAS' mere end 300 kontorer over hele verden
- Samarbejde med rejsebureauerne i Danmark og deres guider

**Så husk Europæiske -  
og glem bekymringerne...**



A761



## Pastor White på besøg

I november var Pastor Lester White fra den Lutherske kirke i Christiansted på besøg hos Københavns biskop Erik Norman Svendsen.

Per Nielsen, Lars Hornstrup Hansen og undertegnede tog til højmesse i Vor Frue om søndagen, hvor Pastor White medvirkede ved nadveruddelingen.

Efter højmessen fik vi os en lille snak med biskoppen og pastoren og fik taget et par billeder.

Baggrunden for Pastor Whites besøg er et ønske fra begge sider om venskab og samarbejde mellem den lutherske kirke på øerne og den danske folkekirke. Biskoppen var i 1998 på St. Croix for at genindvie kirken i Christiansted efter

endtlig restaurering, og nu kom altså genvisitten.

Et af de emner, der overvejes, er f.eks. en form for udveksling af de unge i menighederne, som skal give historisk forståelse for den fælles fortid, og indtryk af, at der findes forskellige kulturer i verden. Men at der alligevel eksisterer fælles kulturtræk.

Det er værdifuldt, at se et sådant samarbejde forme sig.

Det blev understreget at DVS naturligvis i fremtiden vil være parat til at medvirke i de forskellige samarbejdsprojekter, som jo dog endnu ikke er specielt konkrete men stadig på idé-niveau.

Louise



### **Guvernøren tilbage til Cathrineberg**

I danskertiden kaldte man det "Denmark Hill" og da WICO blev solgt, blev bygningen gjort til officiel bolig for den siddende guvernør. Men guvernør Charles W. Turnbull har ikke haft den fornøjelse endnu, fordi bygningen måtte renoveres fra bunden på grund af sundhedstruslen efter en tidligere fejlagtig renovering.

Den nye renovering ville, ifølge WICO-direktøren Edward Thomas i april, komme til at koste 350.000 dollars. Det førte til, at Turnbull måtte indlogeres i en midlertidig guvernørbolig.

Dens lejemål ophørte 1. November og selv om reparationerne på Cathrineberg ikke er helt færdige, så har guvernør Turnbull altså kunnet holde jul på "Denmark Hill".

---

# Regn på et varmt bliktag

*- eller når bunden går ud af badekarret  
og en efternølerorkan går den gale vej.*

af Ole Bidstrup, Frederiksted, St. Croix. (i skrivende stund)

Måske jeg skulle skifte navn til "våde hund", for jeg har lige været i vandet i øsende regn. Vandet var det caribiske hav, og regnen var forløberen for en "tropical depression", som nu er opgraderet til storm med navnet "Lenny". Når den slags sker, så starter alle alarmsignaler og de indebærer en hel del mere end, når fiskerne i nordsøen får besked om at en storm er på vej.

Herude går alarmsignalerne på at "vække" samtlige beboere og få dem til at være forberedt på det værste. Det KAN blive til en af de unger, som inkaernes gud Hurracan får, og dem har man fået respekt for her på St. Croix, hvor jeg lige nu simpelt- en MÅTTE til tasterne, fordi regnen var så inspirerende og fordi det seneste døgn har indebåret snak med snart hvem som helst om "Lenny".

Selv i vores favoritsupermarked "Sunshine" uden for Frederiksted, kan man fornemme påvirkningerne fra Hurracans novembersøn. Han giver, som nogle måske godt ved, sine børn navn efter alfabetet, så da Katrina var født for flere uger siden ovre ved Mellemamerika, så måtte næste uvrne unge blive med L for "Lenny". Og man behøver ikke snakke med nogle i supermarkedet, selv om man

gerne vil gøre det, for man kan se hvordan "Lenny" gør visse hylder næsten tomme og indkøbsvognene er stuvende fyldte. Nu er det pludselig ikke en dåse af hver slags, men dusinvis. Der er også visse varer som ikke længere når frem til hylderne, for vejrliget har forsinket leverancer af for eksempel frisk frugt fra andre steder end den ø, man befinder sig på. Fuglene er begyndt at flyve syd på, som man siger, når alle flyselskaber sender maskinerne væk fra øerne.

Men tilbage til regnen, for hvis "Lenny" virkelig har tænkt sig at blive forfremmet til orkan og passere Frederiksted, så bliver det her jo en helt anden og historie. Regnen vælter ned lige nu på en blå mandag, en mandag som for en ferierende kan være så blå og regnfuld, den lyster, for det er jo ferie. Og hvad gør lidt regn, hvis hverdagstemperaturen er uændret. Og det er den stort set, for den er stadigvæk 28-29 grader, men føles endda varmere, fordi luftfugtigheden stiger med alt det vand. Og det caribiske hav er vel kun en grad eller to lavere og umådeligt tillukkende.

Så derfor er det om at komme ud i bølgerne og svale af. Også selv om regndråber sprøjter op i hovedet hele tiden. Det bliver det kun sjovere af.





Den stiplede linie er en gennemsnitlig og normal bane for orkanerne, men "Lenny" var helt igenne mærkelig og snød hele tiden dem, der skulle regne ruten ud.

Men regnen lige her ER selvfølgelig også temmelig anderledes end hjemme i Danmark, hvor regn som oftest er fulgt af blæst og kølighed, og bliver man våd, bliver man nødt til at skifte tøj og skynde sig ind i varmen, så man ikke bliver forkølet.

Her er regnen naturligt også fulgt af blæst, men ikke kølighed, så det er højst et spørgsmål om lige at tage en anden T-shirt på. Det er kun lokale VIP-er, der synes de skal gå med slips og jakkesæt, men det må jo ret beset være deres problem. Mit er det ikke og jeg har indtil nu kun oplevet regn i Caribien som noget spændende og ganske anderledes end i Danmark. Ganske vist har jeg oplevet regn her i stride mængder i et helt døgn, men det værste ved den regn var måske

slet ikke så slemt. Det var ved et bryllup og aftenen forinden gik bunden ud af badekarret, hvorefter det væltede i lårtykke stråler gennem et helt døgn.

Eneste pause var da bruden skulle ind i kirken og da bryllupskagen blev båret fra en bygning til en anden. Da bruden var kommet ind i kirken, væltede de lårtykke ned igen - lige på kirkens bliktag, så det var umuligt at høre præstens ord. Derfor blev hans prædiken ikke så lang, og ingen var i tvivl om ja'et, som mon det gjorde så meget med den regn?

Orkanerne kan mærkes langt uden for det centrum, ingen ønsker hen over hovedet. For i randområderne får man så sikkert som amen i før omtalte kirke regn så det forslår.

Derfor er de mange advarsler ikke kun om vindstyrke, men også om overdosis af regn eller det, der herude kaldes for en rainstorm. Sådant en har vi oplevet på afstand og fra St. John set, hvordan St. Thomas en morgen forsvandt i et sort skydække og på kun en time væltede der lige så meget vand ned som vi i Danmark kender som gennemsnit for tre måneder.

Det kan intet kloaksystem klare og alt skyller ned og væk og kan forårsage forfærdelige ting, sådan som de mellemamerikanske fattigområder oplevede det under orkanen Mitch i november 1998. Tusindvis af stakkels fattige i skrøbelige beboelser skyllede bogstaveligt ud i en dødbringende mudderflod.

Og sker den slags, så kan man selvfølgelig godt glemme alt om en hyggelig svømmetur i regnvejr. Det vil jeg helst ikke glemme, så derfor hurtigt fra sidste års Mitch tilbage til dette års "Lenny", som altså i



skrivende stund, mandag den 15. november 1999, ikke helt ved, hvad den vil.

At svømme i regnvejr ER en dejlig oplevelse. Denne gang er det så i de caribiske bølger uden for Frederiksted. Før har vi haft samme oplevelse på St. Thomas, i en svømmepøl på Martinique med udsigt til vulkantoppen Mt. Pelee og yderligere i en svømmepøl med regnvand

på Dominica, iøvrigt også med udsigt til Mt. Pelee på dage uden regn.

Men lige meget hvor meget man forfalder til nydelsen med at svømme i regnvejr, så er hemmeligheden altså det med temperaturen, og derfor er der garanti for nydelsen på rejser i Caribien.

## Den gale vej

Disse ord er stadig "i skrivende stund", men nu er der gået et døgn, så det er blevet tirsdag den 16 november. Lige nu er alt det hyggelige med at svømme i regnvejr glemt.

Også det med randområderne og hvad "Lenny" har tænkt sig. For Hurracans novemberdreng ER blevet mere end uvorn. Han har nu kategori-3 stemplet på ryggen og han har tænkt sig at smutte lige hen over vore hoveder.

Han er ydermere så atypisk, at han har fået øgenavnet "Wrong-way Lenny". Fordi orkanspecialisterne i al den tid, de har registreret orkaner og gjort sig klog på de farlige snurrebasser - og det er 130 år nu - aldrig har haft en sensæson orkan, der bevægede sig stik øst.

De fleste kommer fra Atlanten og kommer vestover, hvorefter de drejer nord over og skyller de sidste kræfter ud over østkystamerikanerne. I slutningen af sæsonen opstår der orkaner i den vestlige del af det caribiske hav og den mexikanske golf, men de går som regel mod nord øst. Her kommer så "Lenny" og går direkte øst og vil ikke gå mod nord. Det ventede alle, og derfor var de så svært at regne ud, hvor han ville skade mest.

---

De lærtykke stråler vælter nu ned. Vi er holdt op med at tænke på noget som helst andet end de næste 24 timer. Som alle andre her på St. Croix og i hele det omliggende Caribien forbereder vi os.

Advarsler er nu langt mere direkte og mens lyn og torden blinker og buldrer over hovederne, så - ja, så ryger strømmen, så vi ikke længere kan se "weather channel" på flimmeren. Det kan ellers nok være, man kan få lært at åbne for kanal 27 et kvarter før hvilken som helst time, for der kommer den lokale vejrmedling og i perioder med udsigt til orkaner også den specielle "stormwatch".

Med et helt forkert udtryk, så er det "her det sner". Selv om det stadig er inden for dette århundrede, så er det ikke som ved 1916-orkanen kanonskud fra fortet, der advarer om orkanens komme. Nu SER du den i varmegrads-farver fra den langt oppe roterende vejr-satellit, og allevegne omkring, hvor man kan se skærmen tændt, er tunet ind på kanal 27.

Hver eneste time er "Lenny" rykket nærmere og hver eneste time bliver der efter de uundgåelige reklamer stillet om til orkanspecialisten.

Hvis, og hvis og hvis siger han eller hun med stor alvor, og ingen kan være i tvivl om, at det hele kan blive meget, meget alvorligt. Så en dansk turist må selvfølgelig hyle som de ulve han eller hun er iblandt.

Vi samler til bunke af batterier, vand og andre drikkevarer samt i mad, der kan spises også uden strøm til opvarmning. I

supermarkedet er den blævrende muzak sløjfet og det er en af de lokale radiostationer, der er skruet op for. Jo, der er skruet op, så alle skal høre det, og man kan ikke være tvivl om alvoren, når pludseligt guvernør Charles Turnbills karakteristiske stemme langsomt og sikkert proklamerer undtagelsestilstand og garanterer enhver, at det er om at følge alle de kendte regler for orkanklargøring.

De var de regler, man havde glemt at tage alvorligt den gang "Hugo" kværnedes løs i 1989.

Men efter den fik alle cruzans lært at sætte skodder på, banke ekstra søm og skruer i, have gas til komfuret og batterier til radioen.

Alle de lavliggende steder er folk enten flygtet fra eller de har barrikaderet. Selv i Strandgade i Frederiksted er der lagt sandsække op mod indgange for at dæmme op for det værste orkanscenario i et truet kystområde: Højvande på op til 4 meter og så oven i det bølger på op til 4 meter mere.

Her hvor vi befinder os betyder det bølge-toppe måske 7-8 meter højere end den havoverflade, hvor vi stort set lige har svømmet i regnvejr. Derfor er vi også blevet flyttet fra kystlinien til en mere sikker cottage.

Vi må ikke længere sidde og kigge på solnedgang på verandaen foran stranden. Nåh, ja der er heller ingen solnedgang og det ER skumsprøjt, der vasker ind mod dig - endda her seks timer før "Lenny" er forudsagt ramme St. Croix.

---

Nu kom strømmen pludselig igen på denne tirsdag aften. og vi kan på tv se de satallit-billeder vi i den grad har vænnet os til.

De bekræfter det, vi allerede vidste fra radioen, nemlig at det er blevet en kategori 3 orkan (5 er højeste). Det betyder vindstød over 110 miles i timen (regn selv om til sekundmeter, jeg har ingen tabeller i nærheden og kan ikke fremskaffe nogen, for her er der nu udgangsforbud...!).

"Lenny" er oppe på 115 miles i vindstød nu, han bevæger sig med 16 miles i timen hen over havoverfladen. At det ikke går hurtigere, har stor betydning, for det er over det varme hav, orkaner samler styrke. Derfor er den uvorne knægt også blevet til en 3-er nu.

Ingen kan være i tvivl længere. Efterhånden som hver eneste time bragte nye meldinger, bragte det også orkanen tættere på. Ved 23-tiden sagde de, at ved 2-tiden i nat, så begynder vinden at tage til og faren for "rainstorm" er stor.

### **Som larmende trommestikker**

Kvart i 2 om natten - og nu er det blevet onsdag den 17. november, var det pludseligt som om en trommeslager lod 27 stikker tromme løs på bliktaget og påny blev himmelen flænset igennem af lyn i en størrelse og udbredelse, man sjældent oplever i Danmark. Og tillige så meget og så længe, at man fornemmer en udløsning af svovl i luften. Det er ikke til at få ørenlyd. Og så er det kun en begyndelse....!

Endnu er der strøm, men kabel-tv trukket følehornene til sig, de har slukket for at

undgå skader og der er lige nu i denne sene nattetime kun støj på radioen. Vi prøver at bilde ørerne ind, at den ulidelige trommen er blid slumre-ind musik.

Det lykkedes, men man sover ikke som en brosten med få timer til stormens øje. Lægge sig lidt, slumre lidt, lidt op igen og pludselig kan man ane, det er ved at blive lyst.

### **Fra styrke tre op til fem**

Strømmen er stadig på - er det et godt tegn eller hva'? Det er det næppe, finder man ud af. For den bliver altid slået fra fra selve el-værket, når orkanen er tæt på. Når den stadig er på, så betyder det altså kun lidt mere ventetid.

Til gengæld ser vi nu helt tydeligt højvande og bølgetoppe i skræmmende højde, og hvorfor vi ikke kunne blive i vores favoritcottage. Den er helt spærret af strandsand, der er pisket ind over græs og palmer.

Overalt flyder det med afrevne ting og sager. Fra stumper af tagerender til hele klumper af palmetræstoppe. En palme foran os er rykket op og væltet ind mod vores tag.

Et par ledninger er i vejen for palmens nedtur, men er ikke rykket over og senere vælter palmen så sidelæns ned fra taget og bliver hængende i ledningerne lige uden for vores dør.

Vi kan se ud, men ellers er det almindeligt, at hvis man skodder til for orkaner, så er der buldrende mørkt inde.



Et kig ud af vinduet den næste morgen gav os starten på historien om en palmes endeligt. Først var den væltet og lænede sig ind over taget...



Det var vi ikke glade for, men da vi kiggede ud senere, så var palmen gledet ned fra taget. Nu hang den til gengæld i nogle ledninger - og det så bestemt ikke rat ud heller. Men de ledninger var ikke farlige.



Det viste sig, at de hverken var strømførende eller telefoner.

Palmen havde klaret at blive rejst igen efter en tidligere orkan, men med Lenny gik det galt - og den fik så med motorsaven...

---

Det er blevet formiddag og vi nærmer os det maksimale. Meteorologerne og andre specialister siger ting i radioen, der også fortæller hvor beskyttelsesrummene findes og at man ikke skal trods det udgangsforbud, som guvernøren endnu en gang fortæller om som afslutning på opfordringen om at tage dette her meget, meget alvorligt. "Lenny" har nu vindstød op mod 135 miles og er blevet en kategori 4-orkan. Han kører lige syd for St. Croix, stadig væk på vej mod øst, men måske med en tendens til at gå mod nord også.

Kort sagt - orkanens øje kan gå ind over St. Croix og da "Lenny" er meget stor i bredde, så vil øjet kunne dække hele øen. Det vil så blive helt stille, men det skal man ikke lade sig vildlede af, advarer de i radioen, for hvis det sker, så kan det endda betyde fint solskin ned gennem hullet, men kort efter kommer det værste: "Lenny" for fuld styrke, bare med orkan-4 vindstyrke i den modsatte retning og det er det ikke mange træer og lygtepæle, der holder til.

### **En radiostation holder**

Dagen skrider langsomt frem og time for time med mere og mere hylende blæst og regn. Det er nu, det værste er lige ved at være der. Strømmen er for længst gået - eller rettere afbrudt for ikke at skabe problemer med strømførende, nedfaldne ledninger.

Nu er vores lokale generator i gang, men det varede ikke så længe, så stoppede den også. Dagslys ganske vist men også så regntungt at fotoapparatet forlangte lys, altså satte blitz på. Vi er ved at nå til det værste tidspunkt. I radioen hører man om

alt - fra enkelte, der ringer ind for at komme til at fortælle "Boppy Pops", som radioværten hedder, eller hans medvært, eksensator Holland Redfield, at han og de andre gør et godt job, til de mange bekymrede, der ikke kan komme i kontakt med omverdenen på anden vis og derfor i æteren vil gøre familiemedlemmer opmærksom på, at de er ok.

Meldingerne fra de officielle personer bliver skrapere og skrappe. Nu er det meste af Strandgade i Frederiksted oversvømmet og folk flygtet fra husene. Ingen tør opholde sig der mere. Sandsækkene gav ikke megen beskyttelse, de skyllede hurtigt væk.

Længere nord på er et af strandområderne "gone", som de sagde. Ingen strøm og radioen bliver din trøst. Utroligt nok er mange i stand til at telefonere ind og det betyder, at mobilmasterne holder. Det er nu hen under onsdag aften og stilnet en anelse af.

### **Nu op på styrke 5**

Til gengæld fortæller de officielle kilder, at orkanen nu har vindstød på 150 miles og at den derfor nu er i kategori 5 - altså det værste. Nu bevæger den sig kun hen over overfladen med 9 miles mod de tidligere 16, og det betyder ikke kun, at den er længere om at komme videre - den få også større muligheder for at holde sin styrke. En anelse ophold i regnen, stadig enorme vindstød, men opholdsvejret gav mulighed for at samles om stedets nødgenerator. Den kommer i gang - og denne gang holder den. Og det betyder lys inden døre nu, da natten er blevet så mørk, så mørk, så mørk...



Sandsække skal dæmme op for sand og vand, men det hjalp ikke så meget - det salte havvand og sand trængte ind over



det hele. Det meste af stranden var havnet oppe på vores terrasse.....

Tilsyneladende har "Lenny" svært ved at komme videre, han har nærmest forelsket sig i St. Croix.

Alligevel mener specialisterne at han trods alt er på vej væk. Det er vi glade for her i Frederiksted, hvor vi synes, vi har fået nok. TV kommer ikke igen foreløbigt, men radioen drøner videre, og utroligt nok med bunker af reklamer i blokke, som gi'r studieværterne pause.

Hæslige og overstadige amerikanske reklamer - lige fra hvordan man afbleger sine tænder og til at man skal lave en aftale med doktor ditten og datten, som kan kurere alt fra hårtab til enhver tendens til astma.

### Eneste kontakt

Nu er de en anelse mere afslappede på stationen, som holder til i Gallow Bay ved Christiansted. De tager endda samtaler ind fra St. Thomas, hvor en lytter ringer fra

Mountain Top for lige at høre, om der sker noget, for de har ikke mærket noget endnu. Utroligt, men de må så sandelig være lige før de får deres del af kagen.

Det skulle jo også nødigt gå sådan, at kun St. Croix fik, for det vil St. Thomas jo aldrig kunne leve med....

(Hvis du tror dette var en redaktionel brok om misforholdene mellem de to øer, så tror du rigtigt.)

Radiostationen bebuder nu, at det er den eneste, der stadig kører, og iøvrigt også, at er i kontakt med alle nyhedsbureauer i omverdenen og at de hører om os og "Lenny" ved at lytte dirkte på stationen via internettet. Man må sige, at hvis nogle har fortjent ros, så bliver det dem, der har holdt radiostations program "on the air" oppe og nu i døgn drift. Det er måske ikke rosværdigt i sig selv, for det er der vel mange radiostationer, der kan.



Når en blikplade kastes rundt med 150 miles i timen, er den som et barberblad.

Men her bliver det pludseligt til din kontakt med omverdenen. Du kan jo ikke følge noget i TV, ingen aviser og så tillige udgangsforbud. Og er din telefon tillige afbrudt, så er der kun radioen tilbage.

Her på stedet fornemmer vi, at vi er ved at være igennem. Ganske vist er der stadig forrygende og larmende vindstød, men der er tegn på det. Vores radiostation har pludselig haft tid til at fyre nogle plader af og da vores lokale generator stadig larmer, så har vi også lys.

Så her midt på aftenen onsdag er der tid til lidt mere fremtidsrettede tanker. Det er lige som om tanken om at overleve og klare sig igennem er puffet i baghovedet. "Lenny" nåede styrke 5, men taget holdt. Vi blev kun våde, når vi undtagelsesvis

var uden for døren og vi sidder ikke læn- gere helt i mørke.

Måske er vi allerede blevet lidt blaserte, for vi sidder her og snakker om, at sådan en orkan er lidt kedelig, fordi man sidder inde bag de mørklagte vinduer og når strømmen er væk, er der kun lommelampe eller stearinlys.

Man kan klare sig med det, når man vil løse en kryds og tværs som tidsfordriv. Naboen her er meget hørbar, væggen er tynd og da det er et yngre par, så ved vi, at de ikke kastede sig over det med kryds- ord. Men gennem larmen fra orkanen kunne vi høre, at de havde fundet på noget, der kunne gi' resultat om ni måneder. Og hvis det bli'r en dreng, mon de så døber ham "Lenny"?





En orkan har kræfter, og kan den ikke selv klare det, kan den tage havet til hjælp. I Frederiksted pustede Lenny så meget gang i hav og bølger, at denne tonstunge bøje blev hevet op fra sin vante plads og sat af midt i Strandgade lige ud for indkørslen til molen

foto: Anne Walbom

Så er det hele overstået. Torsdag den 18. november er der stadig udgangsforbud, men al tid går med oprydning efter den utrolige ravage "Lenny" fik lavet.

Fredag den 19. november blev der udgangsstilladelse mellem kl. syv morgen og fire eftermiddag. Så var det muligt at se skaderne i Frederiksted og de var mest med sand-oversvømmelser, som blev flyttet som vi i Danmark flytter med sneplov efter en snestorm.

Selv om det er irriterende at skulle være hjemme allerede kl. 16, så giver det mening, at folk ikke drøner rundt i buldermørke og kommer til skade mellem nedfaldne træer og elkabler. Og politiet kan langt bedre beskytte befolkningen og få hold på de omstrefjende kriminelle, der er ude for at score noget. Vi har faktisk set dem passere i bander på ladet af en last-

bil, klar til at ribbe et gennemhullet hus for de resterende værdier.

Og så i dag lørdag den 20. november kunne vi køre til Christiansted. Her kunne vi møde venner, vi ikke kunne fange på telefon. En af dem sagde med i grin, at nu var vi blevet rigtige cruzans, vi var blevet "baptised" af "Lenny". Men hjem igen til Frederiksted inden der kl. 16 igen bliver udgangsforbud.

Vel hjemme var det blevet solskin og med mulighed for en god solnedgang. Og det var på ny blevet muligt at bade i de caribiske bølger. Og hvad skete - det blev regnvejr, åh, så herligt. Og med ikke kun med en regnbue, det var skam en dobbeltregnbue ind over Frederiksted. Måtte der være guld for enden. Det kan den by godt bruge til genopbygning.

Anne Walbom & Ole Bidstrup

## Med Landmarks Society på Ruins Ramble



Det var såmænd kun få dage efter orkanen Lenny, at forholdene var så normale, at St. Croix Landmarks Society kunne gennemføre en planlagt ruins ramble. Det afgørende var, at udgangsforbudet var flyttet fra kl. 16 til kl. 18. Ellers havde man måttet aflyse rundturen. Lenny var der den 17. november, men allerede søndag den 21. var alt fint og i strålende sol gik turen så til Estate Mount Roepstorff og Southgate Farms, og Whims leder, Gorge Tyson fortalte og viste rundt.

Familien på den nuværende etstate har danske rødder. Hun er født Johansen og hendes bedstefar har ejet St. Croix Avis



Southgate Farms er et stort område og i dag ligger en del af de gamle ruiner midt i et velhaver-boligområde. Svømmepølen ligger for eksempel op til bygningerne hvor sukkeret blev udvundet og på en bakketop ligger denne smukke mølleruin. Stedet har også en vindmølle til at trække vand op fra brønden.

Se tegningen på modsatte side og bemærk bygningen i højre side.

Bygningen står i dag næsten som dengang.

Morton tegnede den i vinteren 1843-44. Han portrætterede de daværende ejere, familien Abbott.





## Nu er den humoristiske guide på alle tre øer

Godt indarbejdet på St. John tog The Great Dane, d.v.s. Arne og Barbara Jacobsen, i 1997 springet og vovede også at udgive en gratis St. Croix-guide i samme humoristiske stil. Og så i december 1999 blev det St. Thomas, der kom med på holdet. Det stadig en gratis guide med annoncer, men også med de meget morsomme tegninger og beskrivelser, der skyldes det gode samspil mellem udgiverne og tegneren Linda Smith-Palmer, som læsere af avisen The Daily News nyder, når der er "Max the Mongoose" - en satirisk tegneserie, der desværre ikke længere er en daglig kommentar, men et par gange om ugen.

### Det hjælper med rommen

Selv en fanatisk anti-spiritus beboer på USVI bliver nødt til at sige gudskelov og tak for øernes rom-produktion. For de tre små øer med den mere end betændte økonomi får en pæn hjælp fra rommen. Eller måske mere rigtigt: Den skat, der lægges på rom, der bringes ind til mainland USA.

Midt i december underskrev Bill Clinton den lov, der sætter rom-skatten op fra 10,50 til 13,25 dollars "per proof gallon", som det hedder. Kald det hvad du vil, for det vigtigste er, at hver eneste cent opkrævet af flaskerne med Cruzan Rum returneres til "VI treasury" - altså til pengekassen, som guvernør Charles W. Turnbull har ansvaret for.

---

Derfor sagde guvernøren da også, da han fik besked om, at den var underskrevet:

"This is a big win for the Virgin Islands. I am very grateful for the personal support of President Clinton on this measure during the tough budget negotiations in

the last weeks of the congressional session."

Skatten på rommen betyder 20 millioner dollars i øernes pengekasse og loven om forhøjelsen gælder til og med år 2001.

Obi

---

## Møde mellem redaktører

Shaun A. Pennington hedder redaktøren af "OnePaper", den nye internetaavis på St. Thomas.

Shaun har boet på St. Thomas siden 1960-erne og fik så ideen

med The St. Thomas Source i begyndelsen af 1999. Fra 1. juli fik OnePaper så også en udgave på St. Croix og den 1. december kom St. John med.

DVS-bladets redaktør har haft god kontakt med det nye nyhedsmedie siden sommerens guvernørbesøg i Danmark. Derfor var det naturligt at mødes og udveksle redaktionelle tanker. Det skete netop den 1. december på Blackbeard Hotel, som er genåbnet efter en renovering og med nye ejere. Den nye kilde til nyheder fra øerne er åbenlys fornøft for danskere, der har interesse for øerne - og så er der jo ikke anden udgift end adgangen til nettet. Men det er også en god måde at få afbalanceret



nyhederne på, fordi Shaun ikke er købt af nogle mediemoguler. Det betyder, at internet-nyhederne ikke er præget af den bestående strid mellem St. Croix Avis og Daily News, hvis ejere har mere travlt med at beskrive hinanden end med behandling af især det politiske nyhedsstof.

Onde tunger påstår, at hvis ejeren af The Daily News går ind for en ting, så er det helt sikkert, at The Avis er imod - og omvendt. Men internetnyhederne, som man finder på [www.OnePaper.com](http://www.OnePaper.com), har den fordel, at det er her og nu nyheder, som ikke skal med posten. Obi

---

# Velkommen til år 2000

## *Masser af fest i den varme caribiske nat*

Amerikas østligste sted fik det nye årtusinde at se først. Det er Point Udall på St. Croix, og her var de morgenfriske parat til at se til solen. Ikke de 6-800, planlæggerne havde regnet med, men omkring 150 personer. Iblandt dem selvfølgelig nogle af øernes officielle personer med guvernør Turnbull og hans næstkommanderende Gerard Luz James II i spidsen.

Men der var også nevøen til Morris Udall, den mand, odden er opkaldt efter, nemlig Mark Udall fra Colorado. Da han er medlem af kongressen i Washington, faldt det jo i god jord, da han lovede at promote øerne på de bonede gulve.

20 duer blev sluppet løs, da solen stod op og flaget blev hejst og der blev blæst i konkyliehorn. Om det så også blev som planlagt at skabe rekord med at blæse konkylier hele øen igennem efterhånden som solen tog fart, ja det får tiden vise.

Også hvor mange af de andre tiltag, der ender i Guinness rekordbog: "Electric Slide", 5000 Quelbe-dansere, 1500 mand stort olietøndeorkester med navnet "Millennium Youth Steelband" og den store samling af Mocko Jombies.

Men en ting er sikkert: De 150 personer, der mødte op ved det fine, nye vartegn for øst-spidsen - et kæmpe solur - de fik fik en uforglemmelig indgang til nye år 2000. Selve festen på St. Croix begyndte om eftermiddag den 31. december i Fre-

deriksted, hvor der var krydstogtskibe ved molen. Det betød 1500 tilskuere mere end, hvad der kunne samles lokalt. Her var alle de officielle personer også klar med pæne ord.

Foruden guvernøren var øernes repræsentant i Washington med, Donna Christian Christensen. Guvernøren havde travlt nok, for han skulle også tilgodese beboerne på St. Thomas med officielle ord kl. 18 i Emancipation Garden.

Der var også ekstra guf til frimærkesamlerne. Posthusene var klar med tilbud om at få millennium-stemplet sin post ved molen i Frederiksted kl. 17 og ved Cramers Park ved midnat.

På St. Thomas var østenden også i fokus. Her havde tilskuerne den fordel, at de kunne se fyrværkeri fra stort set alle omkringliggende øer ved årsskiftet.

Obi

---

### Mindre rygeplads

Så er lokalregeringen klar med endnu en begrænsning for rygere på USVI: The Department of Licensing and Consumer Affairs announced that they are cracking down on restaurant to insure that 70% of the space be non-smoking and that signs are posted to make sure you know where the non-smoking areas are in the Restaurant.

WSTA 28. okt 1999



## Mer' øl..

Der er igen en ny lokal øl på det caribiske marked. Om den så kan hamle op med andre kendte mærker, det er noget ganske andet. Både Trinidad, Jamaica og Mexico har godt fat på stedet. Men Foxy's er til at få mange steder. Eneste problem set fra det kolde nord: Cruzan rom er billigere....

### St. Lucia hopper nu på casino-vognen

I den hårde konkurrence om turistkroneerne i Caribien er det nu ø-staten St. Lucia, der har fået kig på casino-drift som tidens løsen. BBC oplyste kort før jul, at øens parlament har vedtaget, at der i det nye årtusinde skal stemmes om casinodrift på øen, der ligger lige syd for Martinique og har 155.000 indbyggere. Turistfolk på St. Lucia mener, casinoer kan give et tilskud til den turistindustri, der sørger for 12 pct af øens nationalprodukt og beskæftiger 11.000 mennesker nu.

Øens turisterhverv har selvfølgelig skelet voldsomt til USVI-beslutningen om casinoer på St. Croix. Det blev vedtaget ved folkeafstemningen i 1995 og omsider er man nået dertil, hvor det første, Divi Carina Bay Resort, kan åbne her omkring årsskiftet. Åbningen før jul blev forsinket af orkanen "Lenny". Men hvad der især interesserer folkene fra St. Lucia er lovgivningen om, at tilladelse bliver givet

i forbindelse med investering i nye hotelværelser, altså casinoer som lokkemad for investorer. Men som på St. Croix er der også på St. Lucia modstandere, der allerede nu er klar til at lave kampagner imod spillefluglens indtog. Det er især kristelige sammenslutninger, der protesterer.

### Fjerner fem feriedage

Den nuværende regering bli'r næppe populær på et af de seneste spareforslag: There is a new bill before the Senate to remove 5 holidays from the official holiday list. With 21 official holidays, these might be deleted from the calendar. Here they are – Holy Thursday, Easter Monday, Organic Act Day, Supplication Day, Hurricane Thanksgiving Day.

Senator Vargrave Richard's Bill would turn them from paid holidays into Days of Observation. The rough estimate – eliminating the holidays would save the government about 2 million dollars.

WSTA 28. Okt 1999

---

# Endelig kommer forlængelsen af landingsbanen på St. Croix

Det har taget utrolig lang tid at få gjort snakken om en bedre landingsbane på St. Croix til mere end snak.

I årevis har der været ønsker, men det var først den 15. November 1999, der blev taget det første spadestik. Nu er der ingen vej uden om længere. Henry E. Rohlsen Airport bliver med brug af 18 millioner dollars forøget fra 7.600 feet til 10.000 feet.

V.I. Port Authority markerede begivenheden ved en ceremoni for enden af den eksisterende landingsbane og Gordon Finch, Port Authority executive director, fortalte, at projektet havde været længe under vejs, men "The bottom line is that it's our hope to complete the runway sometime in calendar year 2001."

Tegningerne har været klar i årevis, fordi alle vidste, at forlængelsen ville opfylde et længe næret ønske om "accommodating the larger, long-range aircraft operated by major airlines and charter operations. Once completed, the runway will allow non-stop turnaround service to the V.I. from Europe, North America and South America" som Peter Ross udtrykte det. Han er president of the St. Croix Hotel and Tourism Association.

Viceguvernør Gov. Gerard Luz James II havde samme opfattelse: "Charters don't want to make intermediate stops," James said. "This is a unique opportunity for St.

Croix to become a gateway not just into the Virgin Islands but into the Caribbean."

---

## Carnival-kæmpe i Frederiksted

Den 3 november - en onsdag af den slags, der giver anledning til en "Harbour-night" - anløb Carnical Cruise Lines nyeste og største skib "Triumph" molen ved Frederiksted. Men selv om det er det til dato største krydstogtskib, så rummer det tidligere med betegnelse største, nemlig "Destiny" flere passagerer. Med sine 3.400 overgår det mega-nyheden "Triumph", der "kun" har plads til 2.594 passagerer (hvortil kommer tusindvis af tjenende ånder - fra mindste kahytjomfru til ældste kaptajn).

Men krydstogtskibene ved molen i Frederiksted blev rykket noget ud af det planlagte anløbsskema, da orkanen "Lenny" kom dagen før næste "Triumph"-besøg.

Besøget blev aflyst, men skaderne på molen blev meget hurtigt udbedret, så byen kunne begynde på den nye sæson, hvor også to af de andre store, nemlig "Splendor of the Seas" og "Norwegian Majesty" kommer. Med "Triumph" er det første gang, der er lavet en langtidsaftale. Skibet kommer i og igen hver anden uge helt frem til år 2001. Godt nyt for dem, der ser turismen som fremtiden.

---



# Vicekaptajn Aquarius

“Vicekaptajn Aquarius” er titlen på endnu en af Cai Schaffalitzky de Muckadell’s mange drengeromaner, de bøger som “enhver rask dreng ønskede sig i konfirma-

1800-tallet og historien slutter med to lineskibes strandning ved Torsminde juleaftensdag 1811. Mindstenen over de hundredvis omkomne står der den dag i dag.



tionsgave”. Måske er det ikke helt sådan i vore dage (forfatteren blev 95 år, han døde i 1972), men tilbage står dog nogle håndværksmæssigt fængslende drengebøger, som også kunne have et rigtigt, historisk islet.

Med “Vicekaptajn Aquarius” kommer vi til Caribien med premierløjtnant Evert Rosensparre. Det foregår i begyndelsen af

Rosensparre er taget til Dansk Vestindien som førstestyrmand på et af Melchior’s handelsskibe. Med om bord er den exentriske kaptajns lille søn, Aquarius, som er ved at komme i klemme, da den gamle dør.

Men førstestyrmanden adopterer den friske dreng og bogen igennem kommer de ud for lidt af hvert (det skal man jo i en spændende drengbog, ikke?). De bliver overfaldet af franske kapere og de bliver indblandet i Napoleonstidens engelsk-franske kampe for til sidst at ende som fanger på et af de engelske lineskibe, der stranden på den danske vestkyst. Og vi røber næppe alt om handlingen ved at fortælle, at de to danskere IKKE står med på mindstenene ved Torsminde.

Cai Schaffalitzky de Muckadell var iøvrigt uddannet som søofficer og blev afdelingschef i Marineministeriet. Senere blev han tilknyttet Berlingske Tidende og Berlingske Aftenavis som skribent.

Hans første børnebog, “Nyboderdrengen” kom i 1931 og det blev til i alt 31 børnebøger. De seneste kom i 1960, så med “Kapergasternes Prins” viste han, at han kunne klare ærterne til søs - idealiseret eller ej - til højt op i pensionsalderen.

Obi



# Tropisk idyl

(fra bladet Hver 8. Dag 1901-02)

Vort nordlige Klima - som fra Naturens Haand sikkert slet ikke har været, bestemt til Milieu for menneskelige Væsner - tvinger de smaa Børn ned i Dyner og Tæpper. De Menneskebørn, der kan slippe levende fra at lade sig opamme i en Træsko, som f. Eks. Rasmus.Rask, anser vi simpelthen for Genier.

I Troperne, dér, hvor vi i Grunden allesammen burde gaa nøgne omkring og være Vegetarianere, gøres der ikke saa mange Omstændigheder. Den Sorgløshed, hvormed Forældre f. Eks. i Vestindien udsætter deres Børn for Vejrets Omskiftelser, vilde hos os blive regnet for den utilgiveligste Ligegyldighed. Man sætter sine Børn i Verden og lader Solen bage dem færdig - voila tout. Vil man endelig gøre dem en Ekstraforøjelse, kan man bære dem en lille Tur i sin Hat, som det er Skik og Brug i den danske Familie, hvis Hoved med tilhørende Hat og Børn vort lille Øjebliksbillede viser.

Ja, sandelig maa vore vestindiske Besiddelser være et lille Paradis, som vi oven i Købet kan holde for nogle faa Millioner om Aaret. Og saadanne Slaraffenlande vil man sælge for nogle lumpne Dollars!

*...mere end 125 års erfaring  
- men stadig ung!*

Speciale:

TIDSSKRIFTER - BROCHURER  
BØGER - OGSÅ I 4-FARVER



**NØRREBROS  
BOG &  
OFFSET  
TRYK ApS**



**NØRREBROS BOGTRYK &  
GRAFISK CENTER KBH. ApS**

Nørrebrogade 56 . 2200 København N  
Telefon 31 39 61 33 . Telefax 35 37 45 35

---

# Ros til Middle Passage Monument

Den verdensomspændende radiostation "Voice of America" har placeret en ung, nulevende kunstner på listen over de 100 mest betydende folk fra Caribien.

Det er en liste, der bl.a. rummer verdenskendte personer som Marcus Garvey og Bob Marley.

Den nye på listen er St. Croix's Wayne James, og begrundelsen er hans anstrengelser for at mindes de millioner af afrikanere, der forsvandt under de berygtede slavetransporter over Atlanterhavet. James er formand for Homeward Bound Foundation, hvis hovedformål er "Middle Passage Monument Project".

Det er projektet, som ønsker at nedsænke mindemærker i havet på hele slaveruten, og det første blev 3. juli 1999 nedsænket 427 kilometer ude i havet fra havnen i New York. Men der skal nedsænkes flere mindemærker på ruten og på land er det tanken, der skal stå et i Amerika og et i Afrika - pegende mod hinanden. Det skal ske mellem 2000 og 2005.

Wayne James er bl.a. modeskaber og har kreeret tøj til mange



berømtheder, heriblandt afdøde prinsesse Diana og vores dronning Margrethe. Hans første Kollektion blev præsenteret i 1987 og den dengang 25-årige Wayne blev af Washington Post's anmelder kaldt "one of the rising stars among young New York designers."

I 1998 var det så, Wayne James fik ideen med mindesmærker i havet og grundlagde "Homeward Bound Foundation", den organisationen som er - som det hedder i USA "the sponsor of the Middle Passage Monument Project".

Det kan man få meget mere at vide om på internetadressen: <http://www.middlepassage.org>

---

Dansk Vestindisk Selskab har udgivet  
eller er medudgiver af følgende bøger,  
som tilbydes billigt til medlemmerne:

**“St. Croix, St. Thomas, St. Jan”**

- Henry Morton, Skitsebog og Dagbog fra Dansk Vestindien 1843-44.  
184 sider, DVS Kbh. 1975.

*Pris kr. 50,-*

**“Fra Slavesang til Soca”**

- Historien om musikken fra de tidligere Dansk Vestindiske øer.  
Af Jørgen O. Bjerregaard, Lars Heje og Ole Bidstrup.  
63 sider, DVS Kbh. 1991.

*Pris kr. 125,- for bog + kasettebånd, kr. 37,50 for bogen alene.*

**“En officer i Dansk Vestindien og hans fritidsbeskæftigelse”**

- Redigeret af Steffen Linvald. 122 sider, DVS Kbh. 1988.

*Pris kr. 40,-*

**“Dansk Vestindien for 250 år siden”**

- J.L. Carstens: En almindelig beskrivelse om alle de Danske, Americanske  
eller West-Indiske Ey-lande. 164 sider, DVS Kbh 1981.

*Pris kr. 50,-*

**“Kunstnere i tropesol. Skitser”**

- akvareller og malerier fra det tidligere Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup,  
Jørgen O. Bjerregaard, Lise Funder m.fl. Udgivet af DVS i samarbejde med  
udstillingsbygningen Nikolaj, 87 sider, DVS Kbh 1986.

*Pris kr. 40,-*

**“Flåden og Dansk Vestindien”**

- Den danske flådes togter til Caribien 1671-1917. Af Per Nielsen.  
48 sider, DVS og Forlaget Marinehistoriske Skrifter, Kbh. 1997

*Pris kr. 40,-*

**“De Frifarvede”**

- af Henrik Hertz m. indl. og noter af Anne Walbom og Eva Frellesvig.  
Udgivet i anledning af 150 året for slaveriets ophævelse i Vestindien.  
81 sider, DVS og Poul Kristensens Forlag, Herning 1998.

*Pris kr. 90,-*

Bøgerne kan købes ved medlemsmøder, bestilles  
pr. brev, telefon eller email hos:

**Lars Hornstrup Hansen, Herluf Trollesgade 10, 2.tv, 1052 Kbh. K**

Tlf: 33 15 32 80 - E-mail: lhh@adr.dk

Priserne er eksklusiv porto og forsendelseskuvert  
og betales på et vedlagt giro-kort.



# Indmeldelsesblanket

(udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

## Medlemssekretariatet

Erik Marcussen  
Græsager 302  
2980 Kokkedal

Navn: \_\_\_\_\_

Gade: \_\_\_\_\_

Postnr: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

By: \_\_\_\_\_

## Dansk Vestindisk Selskab

- har eksisteret siden salget af øerne i 1917. Selskabet har den engelske undertitel "Danish West Indian Society". Selskabets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet Valdemarsdag 15. juni 1917 som klubben "Dansk Vestindien" og senere reorganiseret.

I 1969 blev navnet ændret til "Dansk Vestindisk Selskab", som er landsdækkende, men har hjemsted i København.

### *Selskabets formål er:*

**a.** - at samle alle, der har eller har haft tilknytning til det tidligere Dansk Vestindien (øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan) samt andre personer, der måtte have interesse i at bevare minderne om Dansk Vestindien (nu U.S. Virgin Islands).

**b.** - at støtte interessen for Danmark i det tidligere Dansk Vestindien (U. S. Virgin Islands).

**c.** - at opretholde og eventuelt skabe kulturelle og venskabelige forbindelser mellem Danmark og U. S. Virgin Islands.

### *Formålet søges gennemført ved:*

**a.** - Møder, sammenkomster, foredrag og anden foreningsvirksomhed.

**b.** - Udgivelse af et medlemsblad 5 gange årligt og andre publikationer.

**c.** - Samarbejde og korrespondance med specielt de på U. S. Virgin Islands eksisterende foreninger med tilsvarende formål.

**d.** - Formidling af personlige kontakter gennem gensidige besøg.

**Årligt kontingent for tiden:  
200 kr pr. husstand.**

---

# Dansk Vestindisk Selskab

## Foreningens bestyrelse og adresser

**Louise Steensgaard**, Tomsgårdsvej 103, 4. tv, 2400 København N ☎ 38 88 45 22  
e-mail: loust@get2net.dk

**Lars Hornstrup Hansen**, Herluf Trollesgade 10, 2.tv, 1052 Kbhvn K ☎ 33 15 32 80

**Per Nielsen**, H. C. Ørstedesvej 41B, 3.th, 1879 Frederiksberg C. ☎ 35 37 59 69

**Søren Laub**, Skovagervej 19, 2920 Charlottenlund ☎ 39 63 90 15

**Jørgen O. Bjerregaard**, Hørhaven 5, 2750 Ballerup ☎ 44 97 19 12

**Ole Bidstrup**, Lykkesholms Alle 2A, 4.sal, 1902 Frederiksberg C ☎ 33 24 10 20

**Marianne Gall**, Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse ☎ 38 86 10 69

**Esmé Baltzer**, Birkevej 34, 2970 Hørsholm ☎ 45 86 54 45

**Erik Marcussen**, Græsager 302, 2980 Kokkedal ☎ 49 18 14 34 og 28 14 13 24  
e-mail: DWIS@vip.cybercity.dk

**Lis Andersen Torpet**, Fortevej 93, 8240 Risskov ☎ 86 17 73 43 / 35 42 17 73 (hverdage)

---

**FORMAND:** *Louise Steensgaard*

**NÆSTFORMAND OG**

**BESTYRELSESEKRETÆR:**

*Lars Hornstrup Hansen*

**MEDLEMSSEKRETARIAT OG**

**KASSERER:** *Erik Marcussen*

**GIRO 645-2019**

**MEDLEMSBLAD:** *Ole Bidstrup*

**KULTURHISTORISK UDVALG:**

*Jørgen O. Bjerregaard, Per Nielsen, Marianne Gall, Eva Frellesvig, Louise Steensgaard, Karen Mogensen, Anne Walbom.*

**MØDEUDVALG:**

*Marianne Gall, Lars Hornstrup Hansen, Esmé Baltzer, Lis Andersen Torpet*

**FESTIVALUDVALG:**

*Ole Bidstrup, Lis Andersen Torpet, Erik Marcussen*

**ARKIVAR:**

*Søren Laub*

---

Skriv eller ring til medlemssekretariatet med oplysning om årgang, nr. og antal, så sendes bladene sammen med en giro-opkrævning på beløbet.

Prisen for ekstra blade er 15 kr. pr. stk.+ porto.

---

## Selskabets kontaktpersoner:

### Nordjylland:

Sarah Petersson, Skovlykke 13,  
9210 Aalborg SØ ☎ 98 14 19 86

### Midtjylland:

Lis Andersen Torpet, Fortevej 93,  
8240 Risskov ☎ 86 17 73 43

### Sydjylland:

Finn Bagger, Naffet 25.1,  
6100 Haderslev ☎ 74 53 05 15

### Fyn:

Jens Benoni Willumsen,  
Bihlsvænget 14,  
5792 Årslev ☎ 65 90 19 14

---

## Ny adresse?

Giv besked til Medlemssekretariatet,

**Ekstra numre af medlemsbladet?**

---

---

Postbesørget blad  
(0900 KHC)  
Bladnr. 51281

Erik Marcussen  
Græsager 302  
Brønsholm  
2980 Kokkedal



*Det oprindelige Christians-Fæst  
den omkring 1674*



*Fæstet efter en senere  
"modernisering"*

En af Ingvar Zangenbergs  
illustrationer i J. L. Carstens bog